

SBF Yemekhanesinde Fiyatlar arttı yemekler düzelmedi

(BYYO - ÖZEL) — SBF Yemekhanesinde fiyatların artmasına karşın, yemeklerin düzelmemesi öğrencilerin eleşti-rilerine yolaçmaktadır. Bazı yemeklerin öğrenci, öğretim

üyesi ve çalışanların midele-rini bozduğu saptanmıştır.

Bu konuda kendisiyle görü-şülen yemekhane sorumlusu Sadık Arslan, «Söz konusu mide bozulmalarının olduğu gün, yemekhanede zeytinyağlı bar-bunya verildi. Yemegin zey-tinyağlı olması nedeniyle bir gün önce pişirilmesi rahat-sızlıklara neden oldu.» demiştir. Arslan yemekhanenin eskiden malzeme deposu olarak kullanıldığı, salonun çalışan-lar için sağlık açısından elve-rişli bir konumda olmadığını da belirtmiştir.

Yemekhane gelirinin, me-mur ve öğrenciler için SBF bütçesine konulan sosyal transferler ve günlük satışlar-dan karşılandığını kaydeden (Devamı 13'ncü Sayfada)

SBF Yönetim Kurulu Derslere Devam Zorunluluğu Koydu

(BYYO - ÖZEL) — SBF Yönetim Kurulunun 10 Aralık 1980 günü yaptığı toplantıdan sonra öğretim üye ve yardımcılarına gönderilen yazıda bütün derslerde yoklama yapacağı belirtilmiş ve şöyle denilmiştir:

«Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle, yönetmelikte öngö-rülmesine karşın daha önceki dönemlerde uygulanamayan devam zorunluluğun aranma-ması yolundaki Yönetim Ku-rulu kararının kaldırılmasına ve Fakülte Yönetiminin öğretim üye ve yardımcıları ile Yabancı Dil okuytmanlarının uygun bulacakları yöntemler-le yoklama yapılmasına karar verildi.»

Bir BYYO Öğrencisinin Kitap Harcamaları 4 Yıl Süresince 10 Bin Lirayı Aşıyor

(BYYO - ÖZEL) — Okula 1978 yılında giren bir öğrencinin mezun olana degen alınması zorunlu kitap ve teksirlere yaptığı harcamaların 10 bin lirayı aştığı saptanmıştır.

Yapılan bir araştırmaya göre, bir öğrencinin öğrenim gördüğü dört yıl içinde 10 bin lirayı aşan kitap harca-maları zorunlu, olmayanla-nın da eklenmesi halinde ise 15 bin lirayı bulmaktadır. Ki-tap ve teksir fiyatlarının her yıl en az % 100 zam gördüğü vurgulanan araştırmada, «bu yıl okula giren bir öğrencinin kitap ve teksir giderleri-nin bu miktarı kat kat aş-a-becegi» de belirtilmiştir.

Dogarken, hepinize hepi-mizden MERHABA!

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

- ★ Birinci sınıfın başlayan bölüm sayısı beşe çıkarıldı
- ★ Öğrenciler böülümlere ÜSS puanına göre girecek
- ★ Yeni yönetmeliğin uygulama dönemi henüz saptanmadı

(Faruk BİLDİRİCİ - BYYO)
Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans öğretim ve sınav yönetmeliği değiştirilerek, birinci sınıfın başlaması öngörülen bölümün sayısı beşe çıkarıl-

muş, böülümlere öğrenci alınmasında Üniversite giriş sınavlarında alınan puanların esas alınması yöntemi getirilerek, yönetmeliğe bazı geçici maddeler eklenmiştir.

Resmi Gazete'nin 18 Mayıs 1980 tarihli sayısında yayınlanan SBF lisans öğretim ve sınav yönetmeliğinin uygulanacağı öğretim dönemini Yönetim Kurulu hemüz saptamamıştır.

BEŞ BÖLÜM

Yönetmeliğin değiştirilen üçüncü maddesine göre, daha önce dört olan bölüm sayısı, İşletme, İktisat, Siyaset ve Yönetim Bilimleri, Sosyal Politika, Uluslararası İlişkiler-bölümü olarak beşe çıkarılmıştır. Öğrencilerin kendi isteklerine göre bölümlere ayırtlanma yoluyla, böülümlere ayrılmada Üniversite giriş sınavlarında alınan pu-

(Devamı 13'ncü Sayfada)



BYYO Müdürü Prof. Akmut arkadaşımızla konuşuyor.

BASIN YAYIN YÜKSEK OKULUNDA UYGULAMALI ÇALIŞMALARA DAHA ÇOK AĞIRLIK VERİLECEK

OKUL MÜDÜRÜ PROF. DR. ÖZDEMİR AKMUT
ÖĞRENCİLERİN BASIMEVİ VE STÜDYODAN
DOĞRUDAN YARARLANACAKLARINI SÖyledi

YAVUZ TEKİN

Okul Müdürü Akmut, gazete-temizin çıkışıyla ilgili olarak bunun yıllardır duyulan bù

yük bir eksikliği gidereceğini, önem verdiği konularдан birini öğrencileri basimevi ve stüdyodan en geniş ölçüde ya-rarılandırmak olduğunu söylemiştir.

Prof. Dr. Akmut, sinema sa-lonu ile de ilgiliğini, salonun onarımından sonra gösterime açılabileceğini belirtmişdir.

SBF İşletme İktisadi Kürsu
(Devamı 13'ncü Sayfada)

TAŞLAMA

Başın ordusunda, istihba-tatının güçlüğü, geniş ve etkin çevresi, politikacılara korku vermesi ve küstahlığıyla ün salmış bir «Kurmay», mahalli bir savaşçıdan kaçtı!

Oysa amacımız savaşmak değil. «Amaca giden her yol meşru olabilir» kabiliinden ünlu bir profesyonelle dostça söyleşi yapıp öneş almaktı.

Tanrı bizi kötü yollara sapmaktan korudu!



KİTLE HABERLEŞİMESİ



NASIL OLUŞTU?

1980-1981 öğretim yılı okulumuzda yönetim değişikliğinin yanısıra bir uygulama gazetesinin de doğum yılı oldu. Geçen yıl Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi öğrencilerinden Dr. Yazgülü Aldoğan, IV. sınıf öğrencisiyle bir yazın-sanat dergisi çıkarmayı amaçlıyordu. Bu dergide tüm öğrencilerin yazıları değerlendirilecekti.

Ancak, IV. sınıf Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünün uygulamalı dersinde bu tasarı, nasıl bir ders yöntemi izlenmesi arzulandığı konusunu birleştirdi. Bu birleşim, eldeki olanakları kıyasladı. Sonuçta Doç. Dr. Oya Tokgöz, Öğretim Görevlisi Nevzat Dağı, Dr. Yazgülü Aldoğan ve biz öğrenciler bir yayın organı çıkarma isteğinde anlaştık.

PIYASA ARAŞTIRMASI

Bu anlaşmanın ardından, yayın organının yönlendirmesi kitlenin istek ve beklenmelerini saptamak amacıyla bir anket düzenlendi. Kota örneklemesine göre seçilmiş 65 öğrenci üzerinde uygulanan bu anketin arkadaşların nasıl bir biçimde içeriğe yayın organı arzuladıkları belirlendi.

Bir yandan anket uygulanırken, diğer yandan tüm arkadaşların katılımına açık bir isim kampanyası düzenlendi. Kampanya sonrasında önerilen isimlerden "Görünüm", "BYYO'dan Görünüm" biçimde değiştirilerek kabul edildi. Bu arada önerilen Bakaç, Ayırtı, Beti, Artagan gibi isimler, arkadaşlarımızın Öz Türkçe konusundaki bilgilerini de sergiliyor. Kampanyamın bir ilginç yönü ise okul çalışanları tarafından çok sayıda atılmış olan, "Yılmaz Gündüz Gazetesi" önerileriydi. Anket ve isim kampanyası sonuçları panolar aracılığıyla arkadaşlara duyuruldu.

Hazırlık çalışmaları sırasında ilgili bölüm öğretim üyeleri ve Müdürümüz Prof. Dr. Özdemir Akmut'un israrlı çabaları, çeşitli ikna yöntemlerinin de uygulanmasıyla, Döner Sermaye Yönetim Kurulundan gerekli parasal kaynak sağlanmıştır.

DAKTILO SAVAŞI

Para da bulununca "BYYO'DAN GÖRÜNÜM" cüler yoğun bir çalışma içine girdiler. Bir yandan konular saptanıyor, görevler dağıtılmıyor, ünlülerin dışında gizli kalmış yetenekleri gönülgine衬衫ma uğraşı sürüyordu. Bu arada olan, Yazgülü Hoca'nın odasına oluyordu. Çünkü bir gazetenin dizgi baskı dışındaki tüm servislerinin görevini bu oda göründü. Sigara dumanları arasında, tek daktilyo ele geçirme savasını kuran kıranydı. Sonunda, oda daki yoğun dumanla dayanamayan Hocamız, iki kişiden fazlasının sigara içmesini yasakladı.

REKLAM KAMPANYASI

Mutfak çalışmalarının yanısıra "BYYO'DAN GÖRÜNÜM"ün reklam kampanyası için afiş hazırlıkları çeşitli önerilerle sürüyor, en sonunda afişler Şevket Evliyazlı Hocamızın olaya el koymasıyla basılıyor. Okul Sekreterimizin de onayıyla tüm Okul'un ve Fakülte'nin duvarlarını süslüyor.

Mizanpaş (sayfa düzenlemel, çalışmaları ise Evliyazlı Hoca'nın "Beyaz saçlarının" otoritesiyle düzenli ve tartışmasız geçti. Sonunda gördüğünüz "sık" sayfalar hazırlandı.

BASIMEVINDE

Bu arada basimevinin gündelik işlerinin durdurulup, gazetemizin hazırlanmasına ayrılmaması için, basimevinin kuruluş amacı ve işlevleri konusunda uzun tartışmalar gereki. Bu konuda yine en büyük ilgi ve yakınlığı basmevi emekçileri gösteriyor. gazetemizi yetiştirmek için tatil günleri çalışmaya öneriyordular. Ancak tüm bu engeller bize kez de Müdürümüzün ağırlığını koymasıyla aşılmıştır.

Bu arada Yönetim Kurulunda Hocalarımız, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olmamak için tüm yolları denediler ama başaramayınca çözümü, sorumluluğu ortaklaşa yüklenmeye bildular.

Basimevinde sayfalar dizilir, tertiplenirken en büyük güçlüğü yazılarını sürdürmek çektik. Yazı İşlerinin en büyük sorunu olan yazı sıkıntısı, bize yer sıkıntısı olarak değişiyor. önceleri elimiz titreyerek yaptığımız kışkırmalar, giderek acımasız "katliam"lara dönüştürdü. Sonunda gazetemize yaptığımız iki sayfalık ek de durumumuza fazla düzeltmedi. Kuşa çevirerek yayınladığımız yazıların aslı çok daha güzeldi.

Gazetemizi eleştirilerinize sunarken deneysizliğimizi hoşgoreceğinizi umuyoruz.

TRT Dengesiz Haberciliğiyle Yayın Alanındaki Haberleşme Tekelini Kötüğe Kullanmaktadır.

J.R.'in Vurulma Haberi Haber Bülteninde 80 Kişinin Ölümü Haberinden Önce Verildi.

TRT HABER POLİTİKASI ÜZERİNE

Ülkemizde radyo ve televizyon tekelini elinde bulunduran TRT, son günlerde, resmi bir devlet kuruluşunun yapmaması gereken birçok hatala da düşmüştür. Bu hatalar o denli belirlenmiştir ki, bunu anlamak için ne aydın, ne öğrenci, ne de meraklı bir izleyici olmak gereklidir.

Dünyada açıktan binlerce kişi kırılırken, petrol sıkıntısı

yüzünden ülkeler birbirlerine girerken, burnumuzun dibinde iki komşumuz savşırıken, TRT yöneticileri, halkımızı çok (!) ilgilendiren DALLAS dizisiyle ilgili haberi, ana haber bülteninde, hem de ilk başlarında vermişlerdir.

-Ceyar'ı Baldızı Vurdur!

Ondan birkaç gün önce de, zaman zaman haberler vere-

İNCELEME

Ulusal Kurtuluş Savaşı Döneminde Haberleşme

ZEYNEP TINAZ

Bu çalışmada -Söylev- kaynak alınarak Kurtuluş Savaşı haberleşme araçları belirlenmeye çalışıldı. Ulaşım ve haberleşmenin çok güç olduğu Kurtuluş Savaşı boyunca var olan haberleşme olanaklarından olabildiğince yararlanılmıştır. Kamuoyunun önemini derinden kavrayan, onu hep ileri ve güvenli kılıcında olacak şekilde bir kaynak yapmaktadır. Mustafa Kemal'in, o günün olanakları içinde tek etkin iletişim aracı olan telegrafta ne denli verimli biçimde kullanıldığı ilişkin veriler, Söylev'in kamuoyu ve kitle iletişimini incelemeleri için bulunmaz, degerde bir kaynak yapmaktadır. Mustafa Kemal de telgrafçılarının çahımasının başarımızda önemli yeri olduğunu vurgulamaktadır. (1)

Söylev'de adı geçen başlıca haberleşme araçları gazete ve telgraflardır. Adı geçen bu haberleşme araçlarından karşılıklarının da önemli ölçüde yararlandıklarını görüyoruz.

Söylev'de adı geçen başlıca gazeteler ise şunlardır: Le Pays, Hadisat, Albayrak, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Akşam, Türk Dünyası, İstiklal, İrade-i Millîye, Neologos, İstanbul, Ferda, Yeni Dünya, Tercüman-i Hakikat, Pontus, Tevhid-i Efkâr, Vatan, Tevhit, Tanın, Son Telgraf, Toksöz. Buna da bir haberleşme aracı olarak bahsedeceğiz. Bu arada bir haberleşme aracı olarak telefonan çok az da olsa, yararlanıldığını belirtmek gerekiyor.

O dönemde kullanılan ulaşım araçlarının başında tren gelidi. Çok fazla olmakla birlikte arabadan da yararlanılıyordu. Çeşitli yoksullardan dolayı ulaşım, çok güçükle sağlanıyordu ve çok uzun zaman alıyordu. Bu nedenle mektup, ivedi durumlarında işlevini yerine getirememektedir. Padişah Ferit Paşa'nın yarbançları işbirliği yapmasıyla ilgili telgraf çekmek istedikleri zaman, buna İstanbul Telgraf Başmüdürlüğü engel olmuştu. Bunun üzerine Genel Kongre Kuruulu da İstanbul Hükümetiyle haberleşmeyi kesser.

İstanbul Hükümetince tutuklanan Kastamonu ve Çervesi Komutanı Albay Osman Bey, subayıların yardımıyla Mustafa Kemal ile haberleşmeyi sağlar.

Mustafa Kemal, bazı İtilâf ve Hürriyetçilerin yarbançları işbirliğine girdiğini, Sivas telgrafhanesinden istedikleri telleri çektilerini öğrenilen sonra, Sivas'ta bulunanlara telgrafhanenin tam kontrol altına alınmasını emreden. Ayrıca buraya subay komutasında bir manga asker yerleştirilecektir. Telgrafhaneye girerek ve görevlilere baskı yaparak, ulusal birliğe karşı kafaları karıştırıcı ve güvenliği bozucu davranışlarında bulunacak olanlar kesin olarak kovulacaktır.

linda bağımsız olarak milletvekilli soçlilik isteyen birinin propaganda amacıyla yayınladığı, gerçekle ilgisi olmayan bir kitapçıktır.

EN ÇOK KULLANILAN ARAÇ TELGRAF

İlk olarak, Ulusal Mücadele boyunca en verimli biçimde kullanılmış olan bir haberleşme aracı, teigrifa, deginiceğiz. Söylev'de basından sonra dek anlatılan bütün olaylarda, Ulusal Mücadele boyunca telegraftan ne denli yararlanıldığını görüyoruz. Olayların ivedilikle çözümlenmesinde, gerekken yerlere en kısa zamandan duyurulmasında bu haberleşme arasındaki çok önemli bir yeri var. Mustafa Kemal çeşitli cepheleler, Osmanlı Hükümetlerine v.b. çektiği sayısız telgrafları, buna alındığı yarınlarla öneklemlerini Söylev'de sunuyor.

Biz de bu haberleşme araçının o dönemde oynadığı rolün önemini belirlemek için Söylev'de yer alan bazı öneklemlere değinmek istiyoruz.

Mustafa Kemal, 5 Temmuz 1919 tarihinde bütün Komutanlara İstanbul Hükümetinden gelebilecek yıkıcı bildirimlere karşı haberleşme kanalı olan önemini merkezlerde gerekli önlemlerin alınması için buyruk verir.

Padişaha Ferit Paşa'nın yarbançları işbirliği yapmasıyla ilgili telgraf çekmek istedikleri zaman, buna İstanbul Telgraf Başmüdürlüğü engel olmuştu. Bunun üzerine Genel Kongre Kuruulu da İstanbul Hükümetiyle haberleşmeyi kesser.

Bilmem bu iki çarpıcı örnek TRT'nin haberçilik niteliğini açıklamaya yeterli mi? Hiç kimse bu tip haberlere yer vermesinler, demiyor. Ancak, bütün magazin haberlerin süre bakımından oldukça kısıtlı ve veriliş sırası bakımından ise son sıralarda yer almazı gereken haberlerdir.

Bu arada, her iki olayda da TRT ile aynı yolu tutan gazete ve dergilerimizi de bu olağanüstüyle anmak gereklidir. -DALLAS- özel sayısını çıkaracak kadar ayrıca giyen ve gazeteler kimin için, neyin propagandasını yaptıklarını herhalde iyi biliyorlardı.

Gerek sözü basımı, gerek yazılı basımı yönetenler halkın artık Dallas'ı değil enflasyonu, üretim durumunu, Beatles'i değil hava kirliliğini, Polonya'daki olayları merak ettigini anlamaları.

Resmi bir kurum olan TRT, Ceyar'ın yaşamını, 80 kişinin yaşamından üstün tutmamalı, dengesiz haberciliği ile yayın alanında haberleşme tekeliyi kötüye kullanmamalıdır.

KİTLE HABERİLESMESİ

ÇAĞRI

İçimizden çoğu Okulumuzu kendi arzularıyla gelmişlerdir. Bir kısmı da kader (USS) kurbanı olduktan sonra sırerler. Bu Okula hangi şekilde gelmiş mursak olalım, toplumumuza bize geçiş döneminde, bize önemli görevler düşmektedir. En azından maneviyetimizi ödemek zorundayız. Bu zorunluluğu anlayabilmek için Üniversite kapılarındaki yüzbinler düşünmek, yeter de artar bile.

Görevimiz ne olmalıdır? Yaşamda, çevresine en fazla verebilirliği olan kişiler olarak yetişmek için, öğrencilik yıllarımızın bir gündeboşa harcamamak, her anımızı değerlendirmek. Mümkün olanın en fazlasını alabilmek.

BYYO'na yeni giren bir öğrencinin ilk iki yılı, Okulu ve çevresini tanımakla geçer. Pek coğunu hocaları ilişkisi yok denenecek kadar azdır. Okula gelirken düşledikleri suya düşer. Bu, yeknesak öğrencilik yıllarının başlangıcıdır. Derslere ilgi bir süre sonra azalır. Ve ilk iki yıl, düşüke kaika, tüm sinav hocalarını kullanarak tamamlar. Zaman, mirasyedi örneği, su gibi harcanır. Hatta yıl kaybetmeyenler şanslı bile sayılabilirler.

(Devamı 12'nci Sayfada)

Alanımızdaki Diğer Okulları Tanıyoruz

AİTİA. GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER Y. OKULU

«Gazetecilik ve Halkla İlişkiler» bölümünü olarak hazırladığımız gazetedede bizimle aynı alanda öğretim yapan okulları tanıtmayı amaçlayan bir dizi hazırladık.

Dizimizin amacı «kardeş» okulların sorunlarını dile getirmek, ortak sorunları çözüm yolunda gereklili yardımlaşmanın temelini atmak.

İlk durumuz başkent Ankara'da, basın-yayın alanında öğretimini sürdürden AİTİA'ya bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu.

Doç. Dr. İsmail Bulut'un Müdürlüğü yaptığı AİTİA-GHYO, 1967 yılında mesleki eğitim amacıyla Cebeci'de «Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Özel Yüksek Okulu» adıyla hizmete girdi. Daha sonra dönemin Hükümeti tarafından alınan karara uygun olarak 1971 yılında AİTİA'ya bağlandı ve halen önemini sürdürdüğü Emek'deki yeni binasına taşındı.

Kadrosunda bir öğretim üyesi, sekiz öğretim üye yardımcı ve yedi öğretim görevlisi olan okula, dışardan elli kişi derse geliyor.

Okulu Geziyoruz

— Merhaba arkadaşım, biz BYYO'dan GÖRÜNÜM- ga-

zetesinden geliyoruz. Sizinle görüşebilir miyiz?

— Tabii. Adım İsmail Zeki Dükeli, 3. sınıf öğrencisiyim.

— BYYO öğrencileri olarak çıkartacağımız gazetedede basın-yayın eğitimi yapan okulların sorunlarına yönelik dizi hazırlıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?

— Öncelikle gazete çalışma başarınızdan ötürü hepini kutularım. Bizlerin en önemli sorunu, mesleki eğitimim yeterli ölçüde veirmemesi. Bu da öncelikle olanaksızlıklarından kaynaklanmaktadır. Belki yeterli ölçüde teorik bilgi alabiliyoruz ama pratigimiz sifir. Stajda karşılaşduğumuz sorunlar da bundan kaynaklanıyor. Tabii mezun olunca pratiksizlik büyük sorun oluyor.

— Söyleşimiz bir başka arkadaşla, Dursun Gündoğdu ile sürüyoruz.

— Bir arkadaşınız uygulamakta eksiğinizi söz etti. Sen ne dersin?

— Evet Çalışma yaşamına atıldığımızda bunun önemini anlıyor. Orneğin bir TV stüdyosuna sahip değiliz. Radyo stüdyomuz da onarımıda.

Okulu gezerken bastırmamıza giriyoruz. İlk görümüze çarpan saatte 5000 basan küçük bir ofset makinası ve öndünde ilk işlerini yapan işçiler oluyor. Hemen yanında pişir pırıl parlayan «Intertype» dizgi ve biri ufak el pedalı üç tipo baskı makinası duruyor. Basmevi yeni faaliyete geçti.

Doç. Dr. Korkmaz Alemdar BYYO'nun İlk Mezunilarından

AİTİA-GHYO'nun tek öğretim üyesi Doç. Dr. K. Alemdar, Okulumuzun ilk mezunilarından Kendisinden AİTİA-GHYO'nun kültürsel çalışmalarıyla ilgili bilgi istiyor.

— Kültürel çalışmalarımız var. Ancak henüz bu konuda yemyüz. Deneyiz. Çalışmalarımız arasında Tiyatro Kulübü'nün ODTÜ geneliklerinde sergiledikleri oyun var. Ayrıca bir fotoğraf sergisi açıldı. Bir de geçen yıl okul içinde film gösterileri düzenledik.

— Mesleki eğitimle ilgili sorunlarınız?

— Özellikle pratik çalışma konusu ve staj durumu gerçekten sorun. Çözümü için ölimizden gelen çalışmalarını yapıyoruz. Orneğin bu yıl TV stüdyosunu hizmete açmayı düşünüyoruz. Ancak gerek finansman, gerek iç donanımdaki malzemeye yetersizliği nedeniyle girişimimiz 1981-82 öğretim yılına erteledi. Şimdi bina yapımı için gereklili olan finansman sağlanmış ve çalışmalarla başlandı. Okulun hemen yanındaki basketbol sahası üzerinde gerçekleştirilecek binada stüdyoya yer vereceğiz.

Aydın, İstihbarat şefinden son talimatları alıyor. Günün olaylarını, televizyon döndüğü haberleri inceliyor. Gece, tüm Ankara'daki olaylardan haberdar olmak zorundadır. Herkes Aydın'a iyi akşamlar dileyip ajansı terkediyor.

OKULUMUZUN TARİHÇESİ BYYO'nun Kuruluşu



GRAFIK: MEHMET ABAYLI

- I -

Okulumuz kurulmadan önce ülkemizde basın alanında Üniversite düzeyinde eğitim yapan tek kuruluş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsüydü. Enstitüde, kitle haberleşme araçlarını tümde kucaklayıp öğretecek çağdaş standartlara uygun eğitim yapılmıyordu. Enstitü, basını dar anlamda ele alıp yalnızca yazılı basınla ilgili bilimsel araştırmalarda bulunuyor. İki yıl eğitim veriyordu.

1960'lı yıllarda toplumsal gelişmenin, «Haberleşme, tanıtma ve karşılıklı bildirişim» sürecine bağlı olduğu düşüncesinin ağırlık kazanması ile bu alanda lisans düzeyinde öğretim yapacak olan yeni bir yüksek okulun kurulması yönünde çalışmalarla baslandı.

Hazırlık Çalışmaları

Bir «Haberleşme Enstitüsünün kurulması» fikri ilk olarak Gazeteciler Cemiyeti ile diğer ilgili basın sendikalardan geldi. Zamanın Hükümeti tarafından da desteklenen bu öneri, bir yandan Ankara Üniversitesi'ne bir yandan da UNESCO'ya iletildi. Bu iki kuruluşca da desteklenen öneri sonunda A.U. SBF. en uygun yer seçildi.

SBF Profesör Kurulu Haziran 1962'de, BYYO'nun Fakülteye bağlı olarak kurulmasını kabul etti ve bir komisyon oluşturuldu.

Aynı günlerde, Ankara Gazeteciler Cemiyeti de gazetecilik mesleğinin tanınmış kişilerinden bir komisyon kurarak konuyu inceledi ve olumlu raporunu SBF'ye sundu.

30 Haziran 1962 günü, zamanın Basın-Yayın ve Turizm Bakanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, AA Genel Müdürü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanının imzaları ile yayınlanan ortak bildiride basın ve yayın alanında eğitim yapacak bir yüksek okulun kurulması gereği kabul edildi.

Okulla İlgili Olarak Saptanan İlkeler

— Okulun öğretim düzeyi ve nitelikleri Üniversite öğretim düzeyinde olmalıdır.

— Okula seçme sınavı ile öğrenci alınmalı ve eğitim süresi dört yıl olmalıdır.

— Okulun uygulayacağı öğretim programı çok yönlü olmalı yazılı basın yanında radyo, televizyon, stensiyonlar, basın ateşleme, halkla ilişkiler servisleri ve Basın Yayın ve Turizm Bakanlığında çalışacak haberleşme personelinin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

— Gazeteler, radyolar, ajans idareleri ve Basın-Yayın-Turizm Bakanlığı öğrencilerine pratiğ stajı olanağı sağlamağıdır.

— Programda duyma ve görme araçları ile eğitim metodlarına, basın ahlakına, tâsra basınına ve yabancı dil öğrenimine öneme yer verilmelidir.

Kurulus Aşamaları

Yürütmekte olan erken çalışmalar sonucu Basın ve Yayın Yüksek Okulumun statüsü belirlendi ve 1963 Ekim ayında A.U. Senatosu kuruldu. Senatonun, hazırlanan bu statüde bazı değişiklikler yapılması üzerine UNESCO'dan bir uzman istendi. UNESCO uzmanı ve SBF öğretim üyeleri bir rapor hazırladılar. Bu rapor üzerine, Okulumuzun statüsünden belirleyen yönetimlik 30 Haziran 1964 de A.U. Senatosunca kabul edildi. Bu tasarı Milli Eğitim Bakanlığı da onaylanarak, 24 Ağustos 1964 gün ve 11788 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Daha sonra okulun açılış hazırlıklarına girişildi. Okulun ders programlarının saptanmasında SBF Dekanlığı, diğer yabancı üniversiteler düzeyinde araştırma yaptı ve bu bilgilere göre eğitim programını oluşturdu.

Bütün bu çalışmalarдан sonra, 1965 Kasımından itibaren Armaoğlu yönetiminde öğretim yılına basıldı.

Okulda iki yıllık genel eğitimden sonra Basın, Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon olarak üç dalda uzmanlaşmaya gidildi. Ancak 1968 de yapılan yönetmelik değişikliğiyle uzmanlık alanı Basın ve Halkla İlişkiler bölümünün birleştirilmesiyle ikiye indirildi.

Onümüzdeki sayı: Stüdyo ve Basimevi ile uygulamalı çalışmalarla geçiş.

CELAL KAZDAĞLI

BİR AJANSIN GÜNLÜĞÜ

Türk Haberler Ajansi

İÇİN TAŞHAN

Odayı Ahmet ile birlikte sabah 07.00'de giriyoruz THA'dan içeri. Ahmet temizlige başlarken ben yazma başıyorum.

Kapının ilk zili duyulduğunda saat 08.30'u gösteriyor. «Günaydın. Hayrola, sabah sabah işin ne?» diyen İstihbarat Şefi Mehmet Akızer. Yerine oturup gazeteleri incelerken bir yandan da istihbarat defterine izlenmesi gereken olayları kaydediyor.

Saat 09.00'a geliyor. Kapınik sık çalmaya başlıyor. İstihbarat odası muhabirlerle doluyor. Onlar da gazetelere göz atıktan sonra toplantı odasına giriyorlar. Toplantıda izlenmesi olaylar muhabirler arasında paylaştırılıyor.

Muhabirler işe gitmeye hazırlanıyorlar:

— Haydi Şükrü, duruşma başlayıcak, elini çabuk tut.

— Dur yahu, makinaya film takıyoruz. Acelen ne?

— Semra, Ozal'ın democini nereye koydu?

Tartışma sürerken İstanbul Haber Müdürü Osman Arslan'ın fakstan gelen «Ankara, Ankara» sesleriyle kesildi. Faks sorumlusu Süleyman, faks klesini açarak «Evet, İstanbul» diyor.

Haber Müdürü ile İstihbarat Şefi, öğle üzeri fakstan konuşurken oda boşalar. Daktilio ve televizyon sesleri arasında haber karmaşası sürerken saat 12.00'yi geçmiş.

TELEFAKS SİSTEMİ

Zamanında PTT tarafından kurulmuş, İstanbul merkez büro ile Ankara ve İzmir bölgeleri arasında özel telefon hattı. Kileyi açıp İstanbul'a diye seslendirmi, merkez büro-

YAZINIMIZIN ÜNLÜLERİ İLE SÖYLEŞİLER

Ağaoğlu, Sözlerimi Çarpıyorlar, dedi

-Benim için önemli olan tek önemli olan içimde ve dışmda yaşadığımı yeniden üretmektedir. Bazı şeyle başkaları adına asla yaşanamaz. -düşüncenizle romanlarınız, öyküleriniz, öyunlarınızdaki kişiler ve çevre arasında nasıl bir ilişkiye kurabiliyoruz?

Elbet, bu açıdan bakıldığında yalnız kitabılardan edinilmiş bilgiler değil, yaşamdan edinilmiş bilgiler de büyük önem taşır. Ben bu sörümle yaşamdan edindigim kendi bilgilerim de olmaksızın bir şey yapamam demek istedim. Edinilmiş bazı bilgiler ve edinilmesi gerekenlerin yanısıra, gözlemlerimiz, deneylerimiz, yaşamımız, çevremiz, toplumumuz, dünya sorunları hep de roman adına gözden geçirilmeli, bu bilgiler içinde gerekli gördüklerimiz ayrılmak ve belii bir sentez içinde sunulmalıdır.

Bu düşüncenizle Oc Ödülleri alan «Bir Düğün Gecesi» arasındaki ilişki nedir?

-Kahramanlarım pek çok kişisin sentezidir.

Benim hiçbir romanumda hiç bir karakter, kişi ve tip, tam tamına yaşamda karşılığı olan, benim tanıdığım kişi değildir. Ama pek çok kişisin bir sentezidir. Nasıl bir roman sentez ise kişiler, karakterler de bir sentezidir. Tezel'de tipten tıpkı çalıştığım kişiyi pek çok kişide görmüş olabilirim ve pek çok kişide gördüğüm bu nitelikleri Tezel adına belii bir senteze varılmış olabilirim.

Yaratığınız karakterler kadar yapıt adlarını da bize ilginç gözüküyor. Söz gelimi «Olmeye Yatmak», «Bir Düğün Gecesi», «Fikrimin İnce Güllü», «Sessizliğin Sesisi», «Yüksek Gerilim».

-Kitabın içeriği kadar, adının da özgün olmasına çaba gösteriyorum.

Kuşkusuz roman, öykü hatta oyun adlarını koyarken içeriği kadar kitabın adının da özgün olmasına özen gösteriyorum. Bu çabam sorunuza göre bir sonuca varmış gibi görünüyor. Her zaman bütününü kavrayacak bir ad bulmaya çalışmak gereklidir. ama bu o kadar yoğunlaşmış bir ad olmalıdır ki sinyorum bunu ancak şiir yapabilir, şarkılar yapabilir, yugan anlamlı içeren bir şir sözcüğü olabilir. Böyle düşündüğüm için roman adlarının romanın içeriğine uygun bir yoğunlukta olmasına özen gösteriyorum.

-«Bir Düğün Gecesi»nde kişiler, karakterler «Olmeye Yatmak» romanının ortak kişisidir. Acaba bu iki roman arasında bir bütünsellik kurulabilir mi? Veya kim romancılar arasında ortaklıklar bulunan kişilere romanlarını

yazıyor. Bu sizin içinde söz konusu mu?

Roman yazarken kişiler de bize egemen olur.

Kimi yazarların nehir roman yazdığını, bunların çoğu kez birbirini izleyen üç romanın olduğunu biliyoruz. Ben «Olmeye Yatmak» yazarken o romanı ele aldığım kuşağın çocukların planlamış düşünmüştüm. Hatta «Olmeye Yatmak» romanının ilk baskısındaki önsözde belirttiğim. «Eğer bu romanı başarabiliysem bundan sonra bu kuşağın çocukların da yazmak istem» demiştim. Kısacası «Olmeye Yatmak» geliştiği sürece onların çocukların bugünkü durumu, Türkiye'nin, dünyanın bugünkü koşullarını konularının ne olması gerektiğini, ne olacagi ya da ne olduğunu beni yakından ilgilendirdi. «Olmeye Yatmak» ile «Bir Düğün Gece» kişileri arasında organik bir bağ var ve bu bağ bilincle yapılmış. Ancak, çocukların yaşamına 12 Mart öncesi gibi sisi, puslu bir dönemin gireceğini bilmiyordum. «Olmeye Yatmak» 1972'de bitti ve hemen ardından «Bir Düğün Gece»'ne başladım. Bu denek deyildir ki yazar genceli büyük bir koşuya izleyerek her an romanı değiştirebilirsin. 12 Mart olmasayı «Bir Düğün Gece» yine böyle olacaktı, ama somut bir tutuklanma sorunu, Ayşe'nin içeri girip çıkması gibi bir durum olmayacağı altına bu toplumda hala direnen kendisini gözden geçirerek, degişerek, yeni yollar almayı koymayan kişiler olduğuna göre de ben onu dener kapdan yaşayan biri olarak çıkardım. Daha doğrusu Ayşe çıkmak isted, yaşamayı seçti.

lerin arabasını çarptıkları ve öldürdüklerini gördüğünde kendinden utanıyordu. Yol boyu geçmişini gözden geçiren Bayram'ın romanın sonunda benim seçtiğim bir yola doğru gitmesini düşünmüştüm. Fakat Bayram o kadar bilincsizdi ki dört yol arasında kalmaktan başka birsey yapamadı, yanı ben onu başka bir yola söylemedim. Devrimci bir kafilenin arkasına da sokmadım, çünkü Bayram'ın gergiği, tarihsel koşullar altında dört yolda çaresiz kalmasını gerektiriyordu. On dan ötesine de seçmesini Bayram okuruna bırakırdı. Bunu gibi «Olmeye Yatmak» daki Ayşe. Orada somut bir intihar yok, bu soyut simgesel bir durum, bütünüyle simgesel bir Olmeye yattı. Bir çeşit yılın deri değiştirmesi, iç hasaplaşma. Buna birlikte o yataktan soyut anlamda diri kalkmamasını istiyordum, ama yaşam sürdürmeye göre ve bu koşullar altında bu toplumda hala direnen kendisini gözden geçirerek, degişerek, yeni yollar almayı koymayan kişiler olduğuna göre de ben onu dener kapdan yaşayan biri olarak çıkardım. Daha doğrusu Ayşe çıkmak isted, yaşamayı seçütün

manın da değişmesi gerektiğinden. İkinci, Fethi Naci'nin, sanki yalnızca toplumsal sorunları yazmış, birey ilişkilerini hiç dikkate almamış gibi görmesini de yadsıyalıyorum. Gerçek romanın bilincini kendi anlayışını göre alt üst ettim, klasik roman kurallarına pek alırdı etmemdim, günümüzün romanını yapmak istedim. Bunu yaparken eğer gerçekten salt toplumsal sorunları öne çıkarılmış olsaydım, her ne kadar Türk romanını çağdaşlaştırmaya çaba içinde olsam da roman adına bir hata yapmış olurdum. Tabi, o hayır diyor, ben evet diyorum.

Romanın işlevini biçim ve içerik üzerinde durarak açıklayabilir misiniz?

-Romanda amaçladığım okuyucunun düşünce üretebilmesi.

Bence roman hiçbir şekilde tek bir öneri, tek bir çıkış yol göstermez, göstermemeli de. Yaşam o kadar karmaşık ki roman da o denli karmaşıktır. İnsan dünyası çok boyutludur. Dildeki bağ içinde birey-toplum arasında ilişkiler çok boyutludur. Buna bir yüzünü görmek, diğer yüzünü görmemek değildir. romanın işi. Bütün



Oyunlarınızda öykü romanlarınızda sorunsallık ağır basıyor. Bir eleştirmen olan Fethi Naci sizin bu tutumunuza yadırgıyor. Toplumculuk kaygınızın ağır bastığını, bu yüzden de romana özgü yasaları umursamadığınızı söylüyor. Ne dersiniz?

-Türkiye'de günümüzün romanını yapmak, çağdaşlaştırmak istedim.

Sayıyorum. Fethi Naci romanı özgü yasaları hissiyor.

derken, toplumun gerçek toplumsal gerçek, birey ilişkileri yoluyla yansımıştır. demek istiyor. Romanda ancak bireylerin birbirleri ile ilişkileri, bireyin doğuya, toplum ve evrenle dildeki bağlanması içinde toplumsal sorunlar belirmeli, demek istemek. Klasik roman anlayışı, yanı bize batıdan akan buriuva sanatının türü olduğunu söylediğimiz klasik roman böyle öngörür. Ben buna iki yönden karşıyım. Birinci, değişen çağın, değişen koşulların karşısında ro-

yuşlarını görmek, görünen gerçekin altındaki gerçekin görmek. Böyle olunca, biz bazı olayları bile yazarken bir romanın kurgulamasında bile, okurda daha çok düşunce üretebilme onu daha çok düşündürmek, kendisi ile daha fazla konuşabilmesi için, birlikte fırsatlar yaratırız. Sezgilerimizi çalıştırarak da yaptığımız bu kurgulamada asıl amaçladığımız, okuyucuda mümkün olduğu kadar çok düşunce üretebilme.

Bazı sözler vardır, günlük yaşamımıza girer ve hepimiz tarafından kullanılır. «İntihar etmeyeceksek içim» sözü de bunlardan biri oldu. Tezel'e bu sözü söyleterken bu kadar çok tutacağı aklınıza gelmiş miydi?

Bunalımlı toplumlarda içki tüketimi artar.

Yillardır bunalımlı toplumlarda hep gözlemissinizdir, içkiligin sigaraların fiyatları artar ama tüketimi de artar. Salt Türkiye'de değil, Benzer toplumlar, ister gelişmekte o-

lan, ister kapitalist toplumlarda olsun, çünkü kapitalist ülke insanında da kapitalizmin getirdiği birtakım bireysel bunalımlar, skıntılar var. Meyhaneler dolup taşıyor, ekmege alırdımayan vatandaş, bazan raki şubesinin peşinde koşuyor. Kitaba para bulamayan rakıya buluyor.

İntihar izlegi ile içki izlegi, özellikle aydın ve yarı aydın kesiminde çok duyduğum bir durum. Bir taraftan özellikle aydın kesiminde bulunduğu sınıfal konum bakımından bunalıma düşme durumu var. Birçok şeyi biliyor, evreni tanıyor, toplumun sorunlarını biliyor, tam bir örgütlenmemenin sonucu, ya da örgütlerin bölünmesi sonucu, zaman zaman kendinden utanacak derecede çıkmaza düşüğün oluyor. Bu tür toplamlarda, Rusya'da Çarlık döneminde, hatta yazarlar arasında intiharlar görülmüştür. Ote yandan bilinci, yaşamaya zorunlu kılıyor kendini. Belki bir iki kadeh içki ile yattırmaya çalışıyor. İntihar izlegi ile içki izlegini bir türde toplamaya çalışıyorum. Zaman boyie bir türce kaçınılmaz oldu.

Bir yazınızda ödüllendirmenin yazarı olumlu yönde yönlendirdiğini, güven verdigini dolayısıyla yazarı verimleştirdigini, rahat yazardığını söyleyorsunuz. Aynı yazınızda ödüllendirmenin okuyucu yönünden tembelliye yontelligentini belirtiyorsunuz. Bu ikisi arasında bir çelişki olduğu açık. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız?

Ağaoğlu, ödüller konusunda söylediklerinin çarpılmamasından yakınıyor.

Durum böyle yandığı için çelişki söz konusudur. Her iki yazında da, ödüller yazarı olumlu yönde etkiliyor, demedim. Bizim basınımızın garip bir tutumu var. Bir ödül töreninde söyle konuşmuştur. «Görlüyor iste. Her zaman bir yazarın ödüllere gereksinimi olduğu sanılır ama zaman da ödül kurumlarının yazar gereksinimi vardır.» Fakat basın bu konuşmayı yazarın ödül kurumlarına gereksinimi varlığıyla yawnadı. Üstelik büyük puanlarla. Son olarak yazarlarını ödüler üzerine tartışan yazda, ben ödülerin sakınclarını, olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden daha çok olduğunu belirttim, ama başlığı «Ödüllerin işlevleri ödüldünden kuşku duymamalı» biçimde yazılıdı. Saka ile başlamışım. Diyordum ki, «eger bir dergide edebiyat üstüne görüşlerini açıklamaya yüreklenen bir kişi bile okuyaçağı romanı seçmek için halı ödülleri sonuclarına bel bağhyorsa, ülkemde edebiyat ödülerinin pek ciddi işlevleri bulundugundan kuşku duymamak gerekdir.» Bu bir espridir. Ama, ben ciddi bakmak istiyorum, dedim. Bu basının hatalı.

Bunun dışında benim ödüle karşı olmam başka, sistemin yazarı buna mahkum etmesi başka. Ancak ben kendi açısından şunu söyleyiyorum, yazmayı o kadar seviyorum, onuz o kadar yapamıyorum ki, 16 yaşından beri yazıyorum. Şimdiye kadar ödüller sayesinde mi yazdım, hayır. Gene yazacağım, gene yazacağım.

(Devamı 12'nci Sayfada)

BİLİNMEYEN YANLARIYLA

Doç. Dr. Metin Kazancı



— Hocam, bir takım tutkularınız olduğunu öğrendik. nedir bu tutkular, anlatır musunuz?

— İki tane önemli tutkum var. Birinci Türkiye üzerinden geçen transit uçakların kontrol merkezleriyle yaptıkları konuşmaları dinlemek. İkinci de, gerek Esenboğa, gerek Etimesut Havaalanına inen çok uçakların kulelerine yapmış oldukları konuşmaları dinlemek. Bunu dinleyerek, böyle biran olsun yorgunluğun getirdiği başağrısının geçeceğini sanırım. Ama bunlarsız yaşamam diye bir şey yok.

— Sanırım, diyorsunuz, gerçekte geçmiyor mu başağrınız?

— Unutuyorum işte o zaman başımın ağrısını, rafatlıyorum. Bildiğin gibi değil, çok rafatlıyorum, dinliyorum. Kimi insan kalkar dolasır, bizim Ünsal öyle yaparım. Canı sıkıldı mı çıkar sokakta, bir iki dolasır dönermiş evine. Uyur, tavla yapar kendisine Fakültede Omer Kürekçioğlu var, o da canı sıkıldığında atalarını arabasına Esenboğa'ya kadar gidip gelirmiştir. İşte benim ki de böyle Uçakların gidiş gelişleri, kaç yolcusu olduğu, hava koşulları, nereye gittiği, uçağın türü beni hep meraklandırır.

— Demek bu yorgunluğunuza gidermek için başladınız.

— Evet. Bu gördüğün makinalar dışında teleskoplarım da var. Onları uçağın kuyruğundaki simgesinden, içindeki kafalara dek çögü söyleyişlerini görürüm. Bak, suran hipodromun üzeri, oradan uçaklar Esenboğa'ya, olduğu gibi görürler, alçalmaya başlarlar, benim teleskop hazırlı zaten. Kafalar, önünde tabak gibi durur.

— Avrupa'dan Türkiye'ye giren bir uçağın Ankara'ya olan seyrini bir anlatısanız Hocam...

— Hay hay canım. Ama önce su çaylarımızı içelim olur mu? Evet, Türkiye havacılık açısından ikiye ayrılmıştır. Yalova'ya kadar olan alanı İstanbul, ondan sonrasına taa sınıra kadar Ankara üstlenir. Diyalim, Bulgaristan'dan girdi uçak Türkiye'ye. Edirne üzerinde teslim alır uçağı, İstanbul, Yalova'ya dek getirir. Bu uçak transit geçiyor haal Bulgaristan'dan gelip Ankara'ya ugrayacak, sonra Bağdat'a gidecek, oldu mu? Şimdi transitter de uçmuyor artık, savaş yüzünden. Biliyor musun uçak başına 200 dolar kaybediyoruz, geçmeye her uçaktan, havaaalanları kapalı ya. Neyse Yalova'ya dek getirdi İstanbul, Yalova üzerinde, Ankara kontrolle ilişkiliye geçer uçak. O uçağın yolu, güzergahı bellidir zaten. Ankara kontrol ona uçuşu gereken fez bildirir. Uçak yönetimi demek zamanıma demektir, hangi zamanda nerede olacağımı yer bilir, kontrol bilir. Yer istasyonu bildiği için onun, belirli gecikmelerle veya belirli hızlandırmalarla başka uçaklara karşılaşmamasını sağlar. Gönyege kadar getirir, Ankara kontrol. Gönyük'ten sonra alçalmaya başlar, bu sırada da Ankara yaklaşmanın denetimine geçer. Hipodromun üzerinde 6500 footde yani 2000, 2200 metre yukarıdadır. Piste görüyorum, dediği anda, kuleyle ilişkili kurması istenir. Esenboğa kule devralır bu kez. Yalova üzerinden inişe dek, 3 ayrı alçalık ilişkili kurar uçak. Daha sonra aynı şekilde sınıra kadar Ankara ile ilişkisini kesmeden gider, Bağdat'a yani. Bu alçalma yerlerine biz (ANK) deriz. İki tane vardır Ankara'da biri hipodromun üzeri, ikinci Çubuk'un üzeridir.

— O İsrail'i teknisyen gibi çok geniş alanları dinleyebiliyor musunuz Hocam? Adam, taa İncirlik'ten Misir'dan söz edebiliyor.

— Benimki o denli gelişkin değil. Bize biliyorsun, yasak o olay, yanı aktif olarak katılmak, verici kullanmak yasak. Sadece alıcı kullanabiliriz. Kullandığımız alıcılar da son derece basit. Onun için ben böyle gelişmiş sistemleri kullanamıyorum. Kullanamadığım için de uzak yerlerle haberleşmem, onlara mesaj iletmem mümkün değil; benimki basit bir alıcı. O alıcı içinde konuşmaları dinliyorum. Ama uzun bir anten sistemim olسا, aletim iyi olsa, kuşkusuz onun dinlediğini ben de dinlerim.

— İlginç bir anınızı anlatısanız bize...

— Anlatayım ama, çok üzücü bir anı o. Samsun uçağının düşüşünü duydum. Uçak geldi, yaklaşma sistemiyle ilişkisi geçti. Yaklaşma, alçalma emri verdi, alçalmaya başladı uçak. Bir süre sonra ilişkili kesildi. Başlıdalar bas bas bağırmaya, anons etmeye. Esenboğa anons ediyor. "411, 411 TK 411 cevap ver." diye. Uçak düştüğü ya da infilak ettiği zaman, onu gözleyenlerin radarında büyük büyük parlamlalar oluyor, sonra görüntü kesilir. Görüyor (Devamı Sayfa 13'de)

EMEKLİYE AYRILAN HOCAMIZ NİHAT SUBAŞI

"Gazetecilik Sınıflarda Öğrenilmez Gazetedede Çalışarak Öğrenilir.,,

FATMA ABBASOĞLU

Hocamız ağıbeyimiz Nihat Subası bir süre önce yaş hadiinden emekliye ayrıldı. Yıllardır gazetecilik mesleğinin çeşitli aşamalarında çalışma, iş yapan Subası, halen Yankı dergisinde Yazı İşleri Danışmanı olarak gazetecilik yaşamını sürdürür.

Bir söyleşiyapmak amacılı, girdigimiz odasında her zamanı yakınıyla kucaklıyoruz. Bu odada bizleri sarın bir hava var, öyle bir hava ki, gazeteciliğin yoran ama biktirmeyen, ezen ama sevdiren o simsimcık, siyah beyazlı havası.

Subası'nın gazetecilik yaşamı, 1945 yılında Sivas'ta CHP tarafından çıkarılan "Ulke" gazetesinde başlamış. Oradan Ankara'ya ulaşarak bazı akşam gazetelerinde Yazı İşleri Müdürlüğü'nde, ertesi yıl Ulus'ta Gece Sekreterliği yapmış. Daha sonra da 1959'da Tercüman'da, 1960'da yeniden Ulus'ta çalışan Nihat Subası, Okulumuzda Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevi'nde olarak çalışmaya başlamıştır.

Yaşamının 12 yılını okulumuzda öğretim görevlisi olarak geçiren Nihat Hoca. -Bu

12 yılın her biri benim için ilginç bir anı olmuştur. Çünkü mesleğin bana vermiş olduğu bir öğretmenlik görevinde bulunmuştur. -diyor.

Subası, okulda ders vermeye başladığı ilk yıllarda oranalı meslek eğitimi açısından büyük gelişme kaydedtiğini belirterek, konuşmasını: -Çünkü bu dönemin sonlarında okul bir matbaaya kavuşmuştur. Evdeki binyonda nasıl yüzme öğrenilmezse gazeteci-



lik de yalnız sınıflarda öğrenilmez, bizzat gazetede çalışarak öğrenilir. Bundan sonraki öğrencilerin gazeteciliğe becerili olarak yetişeceklerinden eminim. -diye sürdürür.

ALAYLI MI - MEKTEPLİ MI?

Aslında yıllardır suren, aylık-mektepli, tartışmasında Hocamızın taraf tutması zor. Kendisi -alaylı- ama -mektepli- yetişti.

-Okul, belki gazetecilik mesleğinin teorisini bir disiplin içinde ve metodla öğretir. Ama meslek, hayatın içinde geliştirilir. -diyor. Okuldan mezun olanların iş bulmak güçlük çekmelerinin nedenini ise, -Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının sonucu Türk basınının da ekonomik sıkıntısı içersine düşmesidir. Kanımla çok iyi yetişmiş bir gazeteci kendine daima yer edinebilir. -diye açıklıyor.

Subası Hocamızın öğrencilerine iyi bir gazeteci olmak için bir önerisi de Türkçe ve Yabancı dil öğrenimine büyük önem vermek ve yurt içi ve yurtdışı olayları günü güdüne israfia takip etmek.

KAHVEDE ÇAY

Hüseyin SENTÜRK

— "Çay dol çay, çay." İlk bunu duyuğince kapıdan, garson beğeniye. Bir başkası, kısa boylu olanı elinde bir deste kağıtla duvara dizileniye seslendi. Eveet boş yerler var!

— "Gel gel söyle gel." Uluslu içinde sesini duyurabilemek için olana gücüyle bağışyordu. Boş sandalyeyi göstererek dikenlere baktı, yüksek sesle -sandalye isteyen var mı? - diye sordu yine.

— "Masa isteyen hooop! Kimi önündeki kül tablasını gormeden külü yere dökerten, onca kalabalığın içinde nasıl görüyordu bu boşları? Kar dürtüsü mü, yoksa gençleri sevdiginden mi?..."

Uzaklarda birisi sigarasını ıstakla söndürdü, ağızını dumandan kurtarıp karşısındaki kızın yüzüne bakarak gerine gerine esnedi. Bir hayli rafatlamış olacak ki kollarını iki yana açıp kafasını düşürdü masanın üstüne. Gözlerini alabildigine boyamış, konuşuyordu hala. Kaprı açıldı: iki el kalktı bilardo masasının yanındaki masadan kapıya doğru. Bir kız hızlı hızlı gitti, güzel giyimi, yüzü hep boyaydı. Masada dört kişi oldular.

Tepsiyi eline vurup ses çkartarak yaklaşı garson, eğlerek bardağı aldı, bardaga bakmadı, gözleri hep uzak masalardaydı. Canı birşeyle ro silmiş galiba, suratından anlaşılıyor, herzaman böylesidir ya.

— "Çay dol çay, çay." Camın dibindeki masaların birinden gelen ses dikkatleri çekti: -"Git Allahını seversen, ondan da hoca olursa...". Duvarın dibinde tavla oynayanlar ılgilenmediler. Onlar yenerlerden galiba, bir tavuya iki çayları içiriyorlar, gürültü etmemeye çalışıyorlardı. Evet, yenerlerden bunlar, masalarına da kimse selam vermedi daha.

Duvarlara küçük küçük be-

120 METREKARELIK BİR DÜNYA, ARKADAŞ ARAYANLAR, KĀĞIT - TAVLA OYNAYANLAR... KALKMAK BİLMİYOR OTURLANLAR...

yaz çerçeveler çakılmış, eskiden yoktu bunlar...

— Para mukabilinde oyun oynamak yasaktır!

— 18 yaşından küçükler giremez! Kapıda da aynı yazı var!

Arkadaşıyla kağıt oynayan kız, yanından hızla geçen çocuğa bakarken daldı gitti. Billardo masasının ayaklarına takıldı gözleri, Bir elinde kağıtlar, öteki elini çenesine koydu, bakakaldı. Arkadaş, büyük bir fiyakayla ağızında tuttuğu sigarayı seslendi. -Hooop! çok dala vurgun yiyor. - "Yok." dedi kız, -ayaklarındaki demirler dikkatimi çetti. Modern sanatın bir ürünü gibi geldi. Fakültenin öğrencileri arkadası.

Hayret! İki arayan götürüyordu, dırsekleri derileye kaplanmış kazak giyen yaşlıca garson. Bira, çay, kola neye de ayıran nesi oluyor.

— Bira biiir. Kapının yanında geldi ses.

— İnsanlar çok ilginç - diye anlatıyordu karşı masadaki sarışın iki yarı çocuk. - Dersde sorduğum soru sınavda geldi, hocanın cevabını yazdım, not vermemiş. Karşısındaki bliğç bir tavırı -değişim, değişim, değişim- dedi.

— Hiçbirşey duragan değildir. Hocanın düşüncesi de değişmiş işte.

— Boş alliiiii!

Durmadan sigara içiyorlar, durmadan konuşuyorlardı. Bir ıglu ki susmak bilmiyor. Radyonun ne dediği bile anlaşılmıyor.

Kalabalığın arasından bir ses: -"Ünsal'ın beliri bir sistemi yok, çok dağılıyor. Öbürü de düşüncesini söyley: -Ama biliyor, bilmeden atıyor. Bir başkası -Dallas kesin soru, eylülde sormuş.

Sarı kırmızı aplikler hep yanıyor. Yok yok tasarruf falan karıştırılmayı, onlar sıfır lamba. Sigara dumanından, tozdan renkleri turuncuya dönmiş Baba yok bugün, gece çalışıyor herhalde. Ashinda hiç de -baba-ya benzer yan yok adamın, baba dedigin oturur iki laf eder, konuşur. Onda oyle şey yok, içinde günde, çay satıyor.

Masaların arasında sımitleri sopaya sıralamış bir çocuk dolasıyor. -Simit simitli! - Bir kız gülerek sımitçılığı yapıyor. Carter örneği ağzı (Devamı 12'nci Sayfada)

1980 SANAT ÖDÜLLERİ

SÜNDÜS HAŞAR

Geçtiğimiz yıl, 1980, sanat faaliyetleri ile dolu bir yıl oldu. Bu yıl içinde çeşitli kuruluşlar değişik dallarda pek çok sanat ödülü verdiler. Bunlardan belli başlıları, 1980 sanat faaliyetlerine damgalarını vurunlar.

İste 1980'de ödülü değer görünenler:

Sanatseverler Derneği Kasım ayında tiyatro alanında ödüller dağıttı. En iyi erkek oyuncu ödülüne İşak Toprak ve Erkan Yücel paylaştıken, en iyi kadın oyuncu ödülüne Meral Nutku aldı. Seval Yurdakul ise övgüye değer bulundu.

Ulvi Uraz ve **Avni Dilli**, Tiyatro Ödülleri'nin ikisini de Tırpan'daki oyunuyla Suna Pekuysal kazandı. Mümin Özkul ise **Sersem Koca**

nin Kurnaz Karıştı oyunundaki rolüyle İsmail Düm慄lü. Ödülüne alımaya değer görüldü.

Roman dalında Adalet Ağaoğlu bu yıl iki ayrı ödül kazandı. **Bir Düğün Geceşi** adlı romanı Agaoğlu'na **Orhan Kemal**, ve **Madaralı Roman** Ödülleri'ni getirdi.

Nevzai Ustün Edebiyat Ödülü, de gene Kasım ayında sahiplerini buldu ve Osman Şahin, **Ağzı İçinde Dil Gibi** kitabıyla öykü, Ali Yüce de **Halk Çağı** şiir kitabıyla şiir ödülünerini aldılar.

Türk Dil Kurumu Ödülleri ise şiir alanında Yaşar Miraç'a, öykü alanında Muzaffer Hacıhasanoglu'na, roman daında İrfan Yalçın'a, çeviri alanında ise İlhan Güngören'e, deneme alanında Enis Batur'a

masal ve çocuk yazını da dahil de **Vedat Dalokay'a** verildi.

Yeditepe Şirler Armağanı da **Şirler** adlı kitabıyla Sabahattin Kudret Hakkı'ya veriliyorken, Yunus Emre İlim Hizmet Vakfının kurduğu **Yunus Emre Odulu**nu Recep Bilginer aldı. **Kültür Bakanlığı** Büyük Ödülü de Necip Fazıl Kısakürek'e verildi.

Sedat Simavi Vakfı 1980 Ödülleri de dağıtıldı. Ödüller, Görsel Sanatlar dalında Doç. Turan Erol ve Adnan Varınca'ya, Edebiyat dalında **Bir Cigara İçtim** adlı eseriyle Oktay Rafat'a, Kitap Haberleşmesi dalında Cüneyt Arcayürek ve Uğur Mumcu'ya, Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Çigdem Kagitibası'ya verildi.

Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödülleri, de 41. kez dağıtıldı ve Sabri Akça, Mustafa Ayaz, Şefik Bursah, Fikri Cantürk, Yusuf Çöloğlu, Zafer Gençaydınlı ve Hamit Görele bu yıl ödülü değer görüldüler.

Nasrettin Hoca Karikatür Yarışması'nda büyük ödülü İranlı çizer Mustafa Ramezan kazandı. ITU'nun düzenlediği karikatür yarışmasında ise birinciliği Mehmet Özenbaş aldı.

Abdi İpekçi'nin anısına düzenlenen röportaj yarışmasında Yavuzer Çetinkaya, Yılmaz Tuncer ve Umit Sarıalan sırasıyla dereceleri paylaştı. **Sinema Yazarıları Derneği** ödülleride dağıtıldı ve en iyi film ödülüne **Adak** kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülü Tariq Akan'a, en iyi kadın oyuncu ödülü de Hülya Koçyiğit'e verildi. Yılmaz yönetmen, **Adak** filmindeki yönetimiyle Atıf Yılmaz oldu. **Kıymet** ise en iyi yabancı film olarak değerlendirildi.

Bu arada çeşitli filmlerimiz de çeşitli uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı.

Erden Kiral'ın yönettiği Orhan Kemal'in aynı adlı romanından filme alınan **Bereketli Topraklar Üzerinde**, Fransa'da mansiyon kazandı.

Ali Özgentürk'ün yönettiği **Hazal**, San Sebastiyan'da büyük ödülü layık görüldü.

Zeki Ökten'in yönettiği **Süre**, British Film Enstitüsü'nde Londra'da düzenlediği yarışmada **En İyi Film Ödülü**'nu kazandı.

Omer Kavur'un yönettiği **Yusuf ve Kenan**, da İtalya Uluslararası Milano Film Festivali'nde **Çocuk Filmleri** dalında birincilik aldı.



Ali Özgen'in Yapıtı (2.)



Sundal

Ast 18 Yaşına Bastı :

Büyük Tiyatro ustası Asaf Çiğiltepe'nin kurdugu Ankara Sanat Tiyatrosu geçtiğimiz ay 18 yaşına bastı. Tiyatronun bu sezon oynadığı **Hiçkâye-i Mahmud Bedreddin** adlı oyun da tiyatroseverlerin büyük begezinini kazandı.

Kurban :

Cüneyt Dilmen'in Anadolu kadının dramını değişik bir biçimde yansıtan **Kurban** adlı oyunu Devlet Tiyatrolarında oynanıyor. Dilli ve konuya isleyişini açısından oldukça değişik olan oyun, görülmeye değer nitelikte.

Zübük :

Aralık ayının ortalarında Ankara'da gösterilmeye başlanan **Zübük** adlı oyununun galası nedeniyle Fransız Kültür Merkezi bir dizi girişimde bulundu. 17 Kasım'da başlayan gösterilerde, Fransız Komedi Tiyatrosu ile ilgili sergi ve Molière'nin çeşitli eserlerinden uyarlanmış filmler sunuluyordu.

İanan, Aziz Nesin'in syns adlı kitabından sinemaya uyarlanan Zübük de ilgi gösteren filmlerin başında geliyor. Güldürmen ama düşündürmen türünün bir örneği olan Zübük, günümüzde uyarlanması ile yalnızca değişik bir kişilik kazanmış.

Aynı Oyunu İki Tiyatro Birden Oynuyor :

Bir Ankara'da diğer İstanbul'da iki özel tiyatro aynı oyunu oynuyor. Turgut Özakman'ın bu yıl İş Bankasının düzenlediği yarışmada yılın oyunu seçilen **Fehim Paşa Konagi** adlı eseri Ankara'da Halk Tiyatrosu ve İstanbul'da Koşebaşı Tiyatrosu tarafından oynanıyor ve büyük ilgi görüyor.

Molière Haftası :

Düzenlendi :

Devlet Tiyatroları tarafından oynanan Molière'nin **Tartuffe** oyununun galası nedeniyle Fransız Kültür Merkezi bir dizi girişimde bulundu. 17 Kasım'da başlayan gösterilerde, Fransız Komedi Tiyatrosu ile ilgili sergi ve Molière'nin çeşitli eserlerinden uyarlanmış filmler sunuluyordu.



Muammer Taş'ın Yapıtı (1.)

B. Y. Y. O. FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI

BYYO Fotografçılık kolunun düzenlediği BYYO I. Fotoğraf yarışması sonuçlandı. Öğrencilerin fotoğraf sanatı alanında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, bu konuya olan ilgilerini artırmak ve somut ürünler olarak sergilemek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini buldu.

Hamza İnanç, Sami Özerdim, Turan Erol, Yargılı Aldoğan, Nitgün Niş, Tugrul Eryılmaz ve İrfan Demirkol'dan oluşan seçiciler kurulunun ödüllendirdiği kişiler.

Birinci Muammer Taş, ikinci Ali Ors, üçüncü Ferda Ozmen, birinci Mansiyon Haluk Şefalı, ikinci Mansiyon Behiç Alparslan, üçüncü Mansiyon Ali Öz.

Seçiciler kurulu Güleser Uğur, Ali Öz, Muammer Taş, Faruk Bildirici, Mert Enercan, Haluk Şefalı, Hüsnüye Demiraloğlu ve Behiç Alparslan'ın fotoğraflarına da "Özendirme Ödülü" verdi.

Yarışmanın gelenekselleştirilerek ontumurdeki yıllarda da yapılması kararlaştırıldı. Bu yıllara ilişkin şartnamenin hazırlanıldığı ve kısa bir süre sonra açıklanacağı bildirildi.



Ferda Özmen'in Yapıtı (3.)

BELGESEL SİNEMA

Filmi Tiyatro sahnesi
önünden gerçek yaşam
arenasına sokan sanatçı

• Melha BENLİ • Sevda AGAOĞLU

• Şehrin ortasında bir bodrum katı. Topraktan zemini ve her an tökezleyebileceğiniz cukurları ile karanlık ve rutubetli. Büyük, aç fareler her an ayagınızı altında seyirtti.

YABANCI FILM ELEŞTİRİSİ

VAHŞİ KOŞU

(MARATHON MAN)

Korkunç hızlı bir tempo, sürükleyle bir film...
Boyle bir konu ve böyle bir kadro ile daha
iyisi yapılamaz mıydı?

Yönetmen: John Schlesinger
Senaryo: William Goldman
Oynayanlar:
Dustin Hoffman.....Babe
Laurence Oliver.....Szell
Roy Scheider, William Devane, Martha Keller

Ülkemizde "Şampiyon" ve "Dallas" firtınalarının estiği günlerde sinemalardan bir "Marathon Man" geçti. Belki onlar kadar adım duyuramadı ama üstüne çok şey söylendi yazdı.

Marathon Man, William Goldman'ın bir BEST SELLER'i. Nedense çok satan kitaplar ya da klasiklerden yapılan filmler, kitaplarının verini pek tutamazlar. Marathon Man'de bunun tam tersi olmuş.

Romanda da filmde de iki önemli tür var. Szell ve Babe Szell, Nazi Almanyasında disipline yaşıyor. O dönemde Yahudileri toplama kampanyadan kaçırma vaadiyle altın disiplini ve elmaslarını almış ama sözünü tutmamış, vahşiliği yapmışlar. Savasın sonuna doğru Szell (köyüye zidiye) elmaslarını kardeşiyle Amerika'ya yollar ve bantka kasasına verlestirir. İşte hersey bu basbelası olmasları çevreinde döner.

Schlesinger'in filmi romana göre imge yükli. William Goldman elindeki malzemeyi pek fazla önemsememiş, nedense. Eski bir Nazi subayından çok, çelimsiz Baben'in imgeler dolu dünyasını anlatmış romanında. Ama, aynı yazarın elinden çıkan senaryodan bambaşa bir film yazmış, Schlesinger. Yaşarlığını halen sürdürün bir düşüncenin irdelenmesini sunmuş bir anladır. Filmin hemen başında Szell'in kardeşi ile yaşlı bir adamın, saçma sapık bir nedende başılatıkları ve birbirlerine "Pis Nazı", "Pis Yahudi" diye bagırarak sürdürdükleri araba yurişi. "Ne saçma bir yarış-kavga-savaş" der gibi, adeta. Ya Szell'i tanıyan yaşı, Yahudi kadının onun arkasından "Beyaz Melek, yakalayın, Beyaz Melek" (Szell'e beyaz saçları nedeniyle takılan bir lâkab) diye bagırarak koşarken bir arabanın ona çarpması, ama kadının çevresindekilerin tüm ilgisizliğine karşın, Szell'i kovalamayı sürdürmesi, ne denli tüylər ürperticiydi. (Bu sahne kitapta yoktur). Hele hele Onat Kutuların dediği gibi "eski bir fasistin kendi başıyla olimesi çok güzelidir". Janeway'in (Doc'in ölümüyle onun yerine geçmiş) Szell'e karşı böyle gururu, üstün davranışının rahatlığını "memleketine güvenmesine" bağlaması üzerine, Szell'in "bizde memleketimize güvenirdik" demesi ne kadar anlamlıydı.

Film, romana göre böylesine imge yükleyen (ki aslında bu da yönetmenin yorumu) Schlesinger öylesine profesyonelce davranışının bir film, bir macera filmi olmuş, çıkmış. Korkunç hızlı bir tempo, sürükleyle bir film, izleyicinin bu sahneleri yorumlayabilmesini engellemiş, büyük bir oranda.

Schlesinger'in diğer ünlü filmleri

Schlesinger, BBC'de çalışmış, belgeseller yapmış bir yönetmen. Bu İngiliz yönetmenin önemli filmleri: *Terminus* (ödül kazandığı bir belgesel), *A Kind of Loving* (Bir Türk Sevgili), *Billy Liar*, *Far from Madding Crowd* (Çığın Kala, balıkçı uzakta), *Midnight Cowboy* (Geceyarısı Kovboyu), *Sunday, Bloody Sunday* (Kanlı Pazar). Ülkemizdeki ünlü New York kentinin insanı: ezen görüntülerle süslüğü ve Dustin Hoffman'ın devlesiği "Geceyarısı Kovboyu" filmiyle yaptı. Döneminde gör derece iyi bir anlatım gücü olan Schlesinger, Amerika'da yaptığı bu son filmini, korkunç gücü bir kadroya da desteklemiş. Laurence Oliver'in alışlığımız harika oyuncunun yanısına, Roy Scheider, Martha Keller ve William Devane da büyülü oyuncularla göz doluyorlardı. Ama filmin yıldızı tek kelimeyle Dustin Hoffman'dı.

Boyle bir konu ve böyle bir kadro ile daha iyisi yapılmıştı. Ama gelin biz Amerikan sinemasından bundan daha iyisini beklemek boşumudunu bir kenara bırakalım. Bu filmle -şimdilik- yetinelim. Türk filmlerinden teknik üstünlik ve güçlü kadro dışında pek fazla bir farkı olmayan "Şampiyon" ve nedense hepimiz dert olmuş "Dallas-JR" sorunundan sonra Marathon Man beğenilir hem de pek bekenilir.

FEZA KARADENİZ

DZIGA VERTOV

niza yaşanmayı, film iste burada tüm odada nsılı. Şaftan önce rutubet, soğuk, dış, gürtüsü. Ben yoldaş Sviollova'yı üçüncü ceketin içine sardım. Çalışmamın son geceyi. Kino-Pravda'nın gelecek ikinci filmi vaktinde hazır olacak...

Sovyet belgeselci Dziga Vertov'un bu sözleri, olağanüstü ve güç koşullar altında bile, nereye ulaşılabilirliğinin sergilennmesi açısından oldukça anamlıdır.

BEN BİR MEKANİK GÖZÜM

Futurist (1) bir şair olan

Vertov, yirmi yaşında Devrimci Sinema Komitesinde çalışmaya başlamıştır. 1917'den sonra Kino-Nedelia adlı haber filmlerinde (2) kurguculuğunu sürdürmüştür. Yönetmenliğini yaptığı ilk film olan "Ekim Devrimi"nden (The October Revolution) iki yıl sonra da, film, montaj ve düzenlemeye anıtları gücünü gösteren "Devrimin Yıl Dönümü" (The Anniversary Of The Revolution) adlı yapınızı gerçekleştirmiştir. Bu ve bundan sonraki çalışmalarının içerdigi amaç, birer burjuva kalıntıları olan, filmsel dram ve senaryonun yok edilmesidir. Vertov, toplumsal değişimi izlemek ve çözümlemek için kamerasını kullanmış, ancak kamerası insan gözünün sınırlarından kurtarmaya çalışmıştır. "Kamerayı bir sine-göz olarak kullanmak, evreni dolduran görsel olgular kargaşasının araştırılmasında insan gözünden çok daha mükemmel sonuçlar verir... Gözlerimizi geliştiremeyez ama kamerası geliştirebiliriz" diyen Vertov, düşüncelerinin özünü "Ben bir gözüm. Ben bir mekanik gözüm" türkçesinde dile getirmiştir.

AMAC, FILMİ YAŞAM ARENASINA SOKMAK

Vertov 1920 lerde Kinoki -ya da Kino-Glaz (Sine-Göz) adını alan futurist eğitimi bir grup oluşturdu. Bir dizi bildiriyle modern sinemanın, sahne düzeninin yapmacıklarından ve oyuncularından vazgeçerek, sine-gözün kaydedeceği gerçek yaşamı göstermesi gereğini savundu. 1929'da Avrupa gezisi sırasında yaptığı bir konuşmadada Vertov şunları söyledi: "Sine-gözün tarihi, dünya sinemasında değişiklik yapmak için amansız bir savaşım vermekle geçmiştir. Amaç, filmi tiyatro sahnesi önünden, gerçek yaşam arenasına sokmaktır."

Bu ilkelerin işgündünde Vertov, tüm ülkeyi dolaşarak, yeni kurulmakta olan toplumsal yaşamı ilişkin yüzlerce kameralı çekilmiş çok sayıda film parçasını birleştirerek, 23 Kino-Pravda (sine-gerçek) dizisi oluşturdu. Sovyet yaşamını, sine-gözün değişik açılardan inceleyen Vertov, teorileri ve çalışmalarıyla "gerçegin yansıtılması" zincirinin ilk halkası olmuştur.

Vertov sinema alanında tamamen yeni ve canlı bir stil geliştirmiştir. Teorilerini uygularken çeşitli tekniklere, yavaş ve geri bareketlere, duroman karelerere yer vermiştir. Sovyet yönetmenlerinden, Kuleshov'un "yatıcılık coğrafyası" Vertov tarafından da başarıyla kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yapıtlarında, doğal sesleri de ustalıkla yerleştirmiştir.

Vertov'un en önemli filmi "Kamerahı Adam" (The Man With A Movie Camera, 1929) ve "Lenin'in Üç Şarkısı" (Three Songs Of Lenin, 1934) dir. Bu son filmde Vertov, 1924 de kullandığı yöntemleri ve konuları yeni materyeller ekleyerek ve derin duygularla geliştirerek geri getirmektedir. Filmde, Sovyetlerdeki gelişmeleri, Çin ve İspanya'daki değişimler arasında Lenin öğretisi çerçevesinde bağlantı kurulmaktadır, duygusallıkla gerçekliğin sentezi yapılmaktadır.

Vertov filmlerinde, film gerçek ilişkisini kurmuş, belgesel filmin amacını oluşturan, kişili etkileme, çevresinden haberdar etme, tutumlarını geliştirmeyi başarmıştır. Sinemayı tüm sanatlar içinde en önemli sanat dalı olarak görven ve sinemanın halkın günlük yaşantısından kaynaklanmasını savunan Lenin'in düşüncelerine yaşamı boyunca sadık kalan Vertov. (Devamı 13'ncü Sayfada)

(1) FUTURİZM: 1909 yılında İtalya'da ortaya çıkan bir sanat akımı. Akademik kurallara ve önbilgiledimelere karşı çıkan bu akım, yenilikçi, soyutlamacı ve dinamik duygulara ağırlık veren bir yaklaşım içermektedir.

(2) Haftalık aksiyonlu filmleri. Bu programın ortalarına doğ.

Bir Söylesinin Ardından

İNSANLAR ARASINDA SANATÇININ AYRI BİR YERİ VARDIR. O, DOĞAYA ASLINDA ONDA OLMIYAN BİR ANLAM YÜKLEMİŞ, GÜZELLEŞTİRMİŞTİR.

Şule BÜYÜKÇİZMECİ

10 Aralık 1980 tarihinde Sanat Sevenler Derneği'nde ünlü bir hukukçumuz, Prof. Dr. Faruk Erem'in Anayasaya, bilim ve sanat üzerine bir söyleşisi vardı.

Orumcek ağlarının arasında çırıp, canı bir yaşamın güzelliklerini görevliden var olan yasalardan yana olmayıp, onları eleştirel bir gözle değerlendirebilen bir hukukçu ile karşılaşmak insanı umutlandırmıştır.

Erem'e göre bir bilim dali olan sanat ile bilim arasında sıkı bağ vardır. Sanatçı görürmeyen, bilinmeyen ortaya çıkarır, var olan şeyle - yeni bir anlam katandır. Bilim adamı ise sanatının bulduğunu geliştirebilen, somutlayanıdır. Sanatçı yeniyi müstesneden, var olan aktöreyi kokünden sarsan bir kişi bir devrimcidir. O halde neden -suç- sayılır sanatçının, bilim adamlının yaratuları? Kim, neden, hangi ölçütlerle göre yargilar dünyamın gidişine yön veren bu insanı? İşte Erem bu sorular yanıtlamaya çalışı konusundadır.

Bir toplum ki orada hapsaneler vardır. Orada suçu sayduğumuz insanlar maddi-manevi acılar çekerler. Böyle bir topluma uygar diyebilir miyiz? -Hayır- diye yanlıyor, yargılamanın da karşısında olduğunu belirtiyor. Ona göre ortada bir suçlu varsa bunun nedeni toplumda aranmalıdır.

Yaşamı, Yaşanır Kılan Üretkenliğimizdir

Ünlü besteciler, yazarlar, ressamlar Erem'in titiz derlemesi sayesinde doğaya - insana - yaşama nasıl

bakıcılarını anlatıtlar bize. İnsan diğer canlılardan ayıran en önemli yanı elleini kullanabilimeleri, doğayı yenmek için zihinsel - bedensel bir emek şartnesidir. Yaşamı yaşamış kılan uretkenliğimizdir. Bitmeyen yaratma arzumuz, türümüzün değişerek yetkinleşmesine yol açmıştır. İnsanlar arasında sanatçının ayrı bir yeri vardır. O, doğaya aslındaonda olmayan bir anlam yüklemiş, gerçeği olduğu gibi değil, kendi zihinsel yaratusu ile süslemis, güzelleştirmiştir. O, yorulmaz, yalnızlaştırılmış bir emekcidir.

Yüzyıllardır birçok bilim adamı-sanatçı çeşitli suçlar yüzünden yargılanmış, yarattıları yasaklanmıştır. Bu büyük suçlular, suçları yüzündendir ki anıtları ve dünyamıza yön verdikleri için ölümsüzleşmişlerdir. Erem, konuşmasında Sokrates'in yargılanmasına da değindi. Bu gün Sokrates'ı suçlayan yargıçlar kurul, kimsenin belleğinde yer etmediği halde Sokrates savunması ile aramızda yaşıyor. Galilei'yi yücelten de onun bağınlığını, körüğün karşısında dirence gerçeği savunması değil midir?

Bugün birçok ülkelerde bilim adamları ve sanatçılardan yargılanmaktadır, beyinleri, yürekleri ve ellerinden dolayı. Yaratıcılıklarının bedelini acı çekerek ödeyen bu düşün emekçilerinden yana ısek eğer, onlar suçlayan çağın bağlarından öyle bir çağ yaratmaya çalışılmak ki, suç olgusu kendiliğinden yok olsun!

B U L M A C A

SOLDAN SAĞA:

- 11) Tümdengelim - 16. yüzyıl Fransız Hümanistlerinden.
- 2) İlave - Tersi: Basımcıkta harflerin ölçü birimi - Bir tür Polonya dansı.
- 3) Dört temposlu bir tür dans - Tersi: Ayakkabı boyama.
- 4) Bir emir - Tersi: Bir renk - Tersi: Descartes'ta duyarları algılanan tasarımlar - Hollanda'nın trafik simgesi.
- 5) Tüm renklerle karşı duyarlı olan film türü.

- 6) Baş, Bey, Buyruk veren - Asma bahçeleriley ünlü eski bir kent - Tersi: Yapılmasında sakınca olmayan, uygun.
- 7) Tersi: Bir göz rengi - Tersi: Din, gizemcilik, hukuk, töreblim ve toplumbilim alanında çalışan eski Türk düşünürlerinden.
- 8) Tersi: -Eptaphios- adlı uzun şiri Zeus tapınağında törenle yakılan yunanlı ozan - Üçüncü tekil şahsin beceriksizliği.
- 9) Güzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



datmak ve ona dans ettirerek göze bilmek için...

Sinema Kolu Yaşatılamaz mı?

•Sinemayı toplumsal bir işlevi olan sanatsal bir araç olarak görür. Sinema Kolu'nun bakış açısı geçen yıl sonunda hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulan tuzükte bu şekilde belirleniyordu. Ve bu doğrultuda kitelere film göstermek, film yapımı çalışmalarını, açık oturum vb. toplantıları düzenlemek ve kuramsal çalışmalar yapmaktadır. Denilen, bu araç açılığa kavuşturuluyordu.

Yaklaşık iki yıldır etkinliğini sürdürden kolun topalanması geçen yılın sonlarına rastlamaktır. Etkinliklerin hızla artışı, hedeflerin belirlenmesi ve örgütlenme çalışmalarını topalanmanın göstergeleri olarak söylebilir.

Sinema Kolunun Erekleri

Salt film gösterme gereklimi değil, sinema kolunun kurulmasını gerektiren. Öyle ya, isteyenler dışardaki onlarca sinemadan birisine gitmek istedikleri türden film görebilirler. Ancak kolun işlevi ve hedefledikleri bakımından çok farklıdır. Şöyle ki, kültürel ürün çabası tüm öğrencilerin aktif katılım ile sağlanabilecektir. Aktif katılımın birlikteliğinde görülen erekler, türkçe dile getirilen kolun karar organı tüm üyelerin katılığı haftalık olağan toplantıdır, kol etkinliklerinde çalışanlar kola üye olabilirler. -okul çatısı altında herkes üye olabilir. İlkelerinde somutlaşmıştır. Toplulukta demokratik yaşam, sinema kültürünün geliştirilmesi, sinemaya ve onun getirdiklerini eleştirel bakışın gerçekleştirilmesi başat sorun olduğunu buna degein.

Giderek etkinlikler çeşitlendi

İlk günlerde sadece film gösterilerinden oluşan etkinlikler, çeşitlendi ve sonrasında. Her hafta değişen kol panosunda, film eleştirileri, sinemaya ilişkin yazılar ve kültür sorusalar üzerinde yazılar yer almıştır. Düzenlenen açık oturumlarda bazı sorusalar açılmıştı. Gösterilen filmlerin tartışılmaması düşüncemiz, maddi sorunlulıklar nedeniyle gerçekleşti.

kokulu bir tür içki - BYYO - Sinema kolunun -Profesör Hannibal- isimli filmini sunduğu Macar yönetmen. 10) Çağımız Fransız gerçeküstü ressamlarından - Bir meyve-Dizilmiş harflerin özel bir mukavva üzerine alınan kalıbı. 11) Divan şairlerinden-Tersi: -Varsıların cenneti yok-sılların cehenneminden yapılmıştır- diyen Fransız romantik yazarlarından - Kimyada tulyumun simgesi. 12) Ünlü bir Rus yazar - Tersi: Soy - Balmumuna baturmuş fitil. 13) Güneydoğu Anadolu ağzında en, genişlik - Geri, arka - Tersi: Kamboçya halkı. 14) Kimyada kalayın simgesi - Tersi: -Ücretlerde tunc yasası-nun kurancı almanın düşünür. 15) -Mona Lisa-nun diğer adı - Tersi Kahramanlıkla ilgili, destansı yaratı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

- 1) Bozulma, yozlaşma - Bir çiçek türü.
- 2) Çevresinde toplanan ve içinde yürünen düşünsüze sistemi - Uluslararası Çalışma Örgütü - Tersi: Koşul anlamını berkten bir bağlaç.
- 3) Cendere, mengene - Tersi: Tasavvuf felsefesine bağlı kişi.
- 4) Tersi: Otomobilde bir parça - Onarım-Bir nota.
- 5) Büyük pulluk - Tersi: Tarih öncesine dayanan efsane - Bir tür kayık.
- 6) Satır sözcüğünün sessiz harfleri - Tersi: Kimyada berkelyu-

-turu - Uluslararası futbol federasyonu - Diyar, yabancı. 12) Bir ayakkabı türü - Onun birliği belirti - Ağzı kavgası etmek. 13) Alis'in sessiz harfleri - Nefret duygusu - Kimyada bromun simgesi - Tersi: Karşı, 14) Yunan ya da doğu ortodoks kilisesinde kullanılan, özellikle Meryem, İsa ve bir aziz ya da din şahının resim ya da heykelciği - Tersi: Kimyada baryumun simgesi - Tersi: Bir harfin okunuşu. 15) Çözümleme, ayrıştırma - Türk söyle anlamında komut. 16) Bir maden türü - Uluslararası futbol fede-

rilemeyeince gösterilerden önce sözü ve yazılı açıklamalar yapılmaya başlandı. Geçen yıl 20 film sundu, 3 açık oturum, 8 tartışma toplantı düzenlendi sinema kolu... Kol üyelerinin bitmek bilmez enerjik çabalarıyla omuzları üzerinde yükselttilerini sinema kolun bugün yaşama çabası içerisinde. Ancak Yönetim Kurulundan kolun işlerini sürdürmesi için zorunlu gereksinimlerini içeren dilekçe açık bir biçimde yollandı. İstemeğin gerçek-

MUTLULUK MU YOKSA, NE?

Geçen gün evde oturmuş söyleşiyorum. Kardı, kıştı, soğuktu derken nereden bilmem, konu geldi dayandı esrar, erojn gibi uyuşturucu maddelere. Tartışık bir süre Oyle kaldı...

İlk başta çok korkunç geldi bu konu, gerçekten de esrar, erojn vb. uyuşturucular bir toplantı felç etmek onu düşünmem, kendi kendine sahip çıkarmaz bir duruma getirmek için çok etkili bir silah. Bu yüzden de hep nefret etmişimdir, bu gibi uyuşturucular bir çok insanı zehirlemek pahasına meta haline getirenlerden. Ancak sorunu daha derin düşündüğüm zaman ilk yaklaşımın bilimsel olmayan, tepkici bir yaklaşım olduğunu gördüm.

Evet nerede kalmışım? "daha derinden düşündüğüm zaman" - diyordum. Yaşadığımız ortamda bunların ne kadar doğal olduğunu gördüm. "Hoppala! Bu doğallık da ne oluyor? Yoksa niyetini mi bozdun?" demeyin. Bu korkunçluğa, bakım yine korkunç diyerim, doğal demem nedeni bu işi akılamak değil. Uyuşturucu kullanmam bu işin ticaretine de başlamayacağım, öyleye bu doğallık da ne oluyor? Bana göre doğallık, olağanlık, olurluk, geceliğ demektir. Gözümüzü gerçeklere kapamayalım. Görmek istemeyenden daha kör, duymak istemeyenden daha sağır olunamaz. Hiç bir uyuşturucu madde "pazarlamacı", pazarlamasını zorla yapmaz, hafta istemi karşılayabilmek için çırparır durur.

Biraz düşünelim, eve gelirken sigara almak için utradığımız satıcıdan "yok" yanıtını allığımızda kufur etmek gazetelerden hayat pahalılığına paralel olarak, alım gücünün düşmesine karşın, içki tüketiminin arttığını okuyup da vadıgamamak, ciddi bir gazete yerine renkli gazete almak, yada gazeteyi sonda okumaya başlamak. "Türkiye'de ekonomik çıkmaz ve çözüm yolu" sorusu yerine "J.R: kim vurdur?" sorusuna kafa patlatmak. Sevgili kızdan "red" cevabı aldıktan sonra bir ufak açıp "yarabim sen büyüğün" diyecek. Bütün bunlar doğal şeylerdir. En aydın, en doğru düşünür olsak bile, buna benzer doğallıkların en azından birkaçını kendimizde de görürüz. Yadsımayalım, dışımızdan yadsıksak bile içimizden yadsımayalım. Ben kendi içimden bu doğallıkları duyarım. Çünkü bu doğallıklara uygun bir ortamda yaşıyorum.

Kalabalık bir saatte, kalabalık bir caddeye çökün dolasın. Ne görüyorsunuz? Hızlı adımlar, yavaş adımlar, hızlıyla konuşmalar, bağırarak konuşmalar, asık suratlar -az da olsa- gülümseyen yüzler. Ama hepsinde tedirgin bakışlar. Biraz dikkatli bakarsak gülümseyen yüzlerin altındaki tedirginliği görürüz. O yüzlerdeki gülümseme kendi gülümsemesi değildir insanın kurgulanmış dünyanın çarpılmış gerçeklerin gülümsemesidir. Niçin en "sen kahkahalar" meyhanelerde atılır hiç düşündünüz mü? Bütün bunların da gerçek kahkahaların da gerçek kahkahaların içinkin beyinde yarattığı dünyanın kahkahası olduğunu görüyoruz.

Umutlarının tek tek sönüp gittigini, beklenenlerinin bir bir çıkmaza girdiğini, yaşamın artık yaşanılmaz hale gelen bogucu havasının yağlı bir ilimk gibi bogazına dolanlığını gördüğümüz zaman, uyuşturulmak ister insan. Uyuşturulmak ister, çünkü bir şışe içkinin bir akşamlık, bir filmin iki saatlik, bir fırı esrarın yirmi-yirmibeş dakikalık hayatı dünyası, bireysel çaresizliğinin tek umut kapısıdır.

İşte bu yüzden doğal insanı uyuştururan bütün binalar. Esrarlar, erojnler, içkiler ve "çok satan" kitaplar, renkli dergiler, "çok satan" plaklar, bantlar, Dallas'lar ve neler...

Demem o ki, onları suçlamayalım. İçinde bulunduğu keske bataklık dururken sıvrisinekleri suçlamayalım.

TANER DILEKLEN

mun simgesi - Kendine özgü empresyonizmi ile tanınan bir fransız ressamlı. 7) Tersi: Doğu Karadeniz halkın üçüncü tekil şahsa hitap biçimi - Tersi: tavla gereçlerinden Tersi: Tron istasyonu - Klasik Çin felsefesinde tanrı. 8) Bir emir - Bir tür üflemeli çalgı - Tersi: Birinin duygularını okşayacak biçimde davranış. 9) Tersi: İtalya'da bir ova - Komut verici - Tersi: Kimyada rodyumun simgesi - Tersi: Bir harfin okunuşu. 10) Çözümleme, ayrıştırma - Türk söyle anlamında komut. 11) Bir maden türü - Uluslararası futbol federasyonu - Diyar, yabancı. 12) Bir ayakkabı türü - Onun birliği belirti - Ağzı kavgası etmek. 13) Alis'in sessiz harfleri - Nefret duygusu - Kimyada bromun simgesi - Tersi: Karşı, 14) Yunan ya da doğu ortodoks kilisesinde kullanılan, özellikle Meryem, İsa ve bir aziz ya da din şahının resim ya da heykelciği - Tersi: Kimyada baryumun simgesi - Tersi: Baryum okunuşu. 15) Ünlü bir İtalyan kadın gazeteci - Melville'in "Moby Dick"inde bir kahraman.

Hazırlayan: Faruk Bildirici

ÖYKÜ

ŞEHİRLİK YERDE YAŞAMAK ZOR İS...

Yazan : Serdar GÜRCAN Resim : Fatin PEKMEN

Tamı tamına bir hafta var yirmi yaşama girmeme. Bir hafta sonra ondokuz yılı dolduruyorum. Yaşlılar gibi gençliğimin değerini bilmem, gülüp eğlenmem gerekirken ben yine düşünüyorum. Düşünüyorum ve mutsuzum.

Tüm ideallerimin temelinden sarsıldığımı hissediyorum. Mutsuzlum doruk noktaya çıkmış olsa gerek, ilk defa bir günkü kaleme almak gereğini duyuyorum. Yazmak, akluma gelen yazmak, elinden geldiğince boşalmak istiyorum.

Dün iş yerinden komik bir gerekçeyle çıkarıldım. Gerçek sucum, olduğundan farklı gizlmeye çalışmamaktı. İşten çıkarıldığımı henüz az sayıda kişisinin bildigini sanıyordum. Kötü haber çabuk yayılmış. Sabah karşılaşduğum 'arkadaş':

— Ooo bakıyorum sepetlenmişsiniz ajanstan dedi.

Kendisi de bizimi çalıştığımız yerde çalışmak istedigini defalarca söylemişti. Simdi kuryemde otuziki dışını gösterek ariyordu. O anda akılundan evre çevre sopalı mak geçmedi değil hani... Yine de edebimi takındım, ve:

— Öyle oldu, diyerek geçtiğim.

Amcam çalıştığı yerden her syaşı 'özel' sigara getirir. İş yerinden verilen bir kaç paket sigaradan birini de bana verir. Bu sigara hiçbir yerde satılmaz.

Okulun yakınındaki kahve de oturuyoruz. Ara sıra çikartıp birer tane veriyorum sevdigim arkadaşlarına, ama beynin özel sigaralarından.

Kendisi hakkında acımatan öte hiçbirsey düşünmedigim, yatılı okuyan bir arkadaş geliyor. Daha masaya oturmadan,

— Su Maltepe'den bir tane de bize ver bakalım, diyor. Özel sigara Maltepe'ye benzıyor ya. Neyse elimizi cebimize atıyoruz. Bir tane de çikartıp ona veriyoruz.

— Aa bu Maltepe değil. İzzah ediyoruz durumu. Paketine bakmak istiyor. Paketi çikarmamızla içinden bir avuç sigarayı alıp uzaklaşması bir oluyor.

Birkaç massa ötedeki arkadaşlarına bir sigarayı bir belli gösteriyor. —bakın şu kezinden aldım— dermişesine. Ve yine otuziki dış.

Ben de bildigim bütün küfürleri boca ediyorum. Cepte otuz lira para. Sigara almayı kalksan içtiğin çayın parasını veremeye. Zoraki otlağcılık. Nasıl küfür etmesin? Adamın yüzüne bir şey diyemedigine mi yanarın, eyniyigine mi?

Az sonra dışarda, bizim sigalarları yürütenle karşılaşıyorum. Hala sırtlıyor. Otuziki dışının tüm çırkınlığıyle. Şaka yolu:

— Ulan üç kağıtçı. Sigalarları aldin, bak başkasının sigarasına kaldık, diyorum. Vay sen misin onu diyen? Burden ciddilesiyor:

— Yaptığım bütün tantana bundan mı yani? Bizden aldigın sigalarlar ne olacak?

Bir de acıyorduk su inege. Yaban ilde benim çektiğim yalnızlığı çekmesin diyoruk. Bak sen yediği halta. Sanki tantana yapmış, sanki ondan sigara olanmış gibi, aza itşitiyoruz. Hay sana acıyan da...

Oldum olañ küsmek denen şeyi becerememişimdir. Sevmidigim insanlarla yalnızca samimiyetimi azaltırırm, o kadar hiç küsmek aklıma gelmez. Belki de çocukların olañ görüyorum.

Bir kızla çok kısa süreli bir ilişkim olmuştu. Yürütemedik, bitti. Uygurca sorunlarını çözümlüyor, yine arkadaş kalalım istedim. O benimle hiç konuşmadı, bir müddet. Benim çabalımla yeniden konuşmaya başladık, yeniden arkadaş olduk. Küsmek hanesi geliyordu. Uygurca olan arkadaşlığı sürdürmekti.

Tam becerdiğimini sanıyorum ki, okulun sinema salonunda başıma gelen bir olay biraz olsun aylamamı sağlıdı.

Salon tiklim tiklim dolmuştu. Ben de bir sandalye alıp arkadaşların yanına gideyim dedim. Bir kız, alacağım sandalyenin kenarındaki demire ayaklarını yaslamıştı. Sandalyeyi almak istedigimi söyledim, izin istedim.

— Gene o nun yanına git diyorsun, değil mi? dedi.

Yine otuziki dış. Gözlerim faltası gibi açıldı. Benim eskiyen ilişkim olan kızı karşı iyi niyetle yaklaşmam demek, çevremde böyle yorumlanıyordu. Küfür ettim, kendime de, çevreme de, o na da, o

laflı söyleyene de. Gitmiyorum dedim ve filmi orada seyretmeye karar verdim.

Gel de anlat? Ayrılmamız gerektiğini her yönyle hesaplayan, buna karar veren yanlış da olsa uygulamaya koyan benim de.

Filmin yarısında çıktı Geçme İhtimalim kuvvetli olan bir dersin notları asılmış. Gidip baktım, belki moralim düzeller umuduyla. Beklediğim notun üçte biri bile gelmemi

Tam tamına bir hafta var yirmi yaşama girmeme. Bir hafta sonra ondokuz yılı dolduruyorum. Yaşlılar gibi gençliğimin değerini bilmem, gülüp eğlenmem gerekirken ben yine düşünüyorum. Düşünüyorum ve mutsuzum...

Heyecanlı mıyım? Yok, yok, hayır konsere ilk defa geliyorum ama hiç de heyecanlı değilim. Şu anda duyduklarım, kente ilk geldiğimde, ya da okula ilk girdiğimde duyu-

şanlığının gözünde hala o kızın peşinde koşuyor gözükmem. Ya o da öyle sanıyorsa. Bunları düşünmek bile çok rahatsız edici.

Heyecanlı mıyım? Yok, yok, hayır. Konsere ilk defa geldiğimde, ya da heyecanlı değilim. Şu anda duyduklarım, kente ilk geldiğimde, ya da okula ilk girdiğimde duyu-

şanlığının gözünde hala o

cektiği yetmezmiş gibi. Çocuk okuyacak sultan. Okusun ki büyük adam ola bilsin. Görmüyon mu sütçülerin Zeynel'i? Görmüyon mu Yusuf ağanın oğlunu? Okudular, adam oldular. Analarını da yanlarına aldılar. Şehirlik gibi yerde bakıyorlar analarına. Hem rivayete göre, bir elleri yağda, bir elleri baldaymış. Az mı çekmişti kadıncağızlar? Fena mi olur yanına oğlun da sana baksa?

— Aman herif sende. Nerde bize o şans. Bizim çektiğimiz yanımıza kár kalır. Okuyup ta ne olacakmış sankim? Kitap defter parası, ders yapacak gaz parası. Birde çalıştırımyoruz, okuyo diye. Ne davar güder, ne bahçe çapalar. Buncu sene okudu da ne oldu yani? Faydalandan çok zararını gördük. Abisi de okumadı. Bak aslan gibi lençberlik yapıp ev geçindiryo.

— Öyle deme kadın. Ben kayfede oğlum lise son talebi deyip, deyip övündüğüm. Söyle bakem, va mi, benden başka bebesi son sınıfta okuyan?

— İyi diyon da bey, yaptığın masarif, yol parası, kitap parası, kalem defter parası senden çıkmıyor mu? Simdilerde bir de harçlık parası çıkarmış namert. Neymiş? Arkadaşlarına veriyorum. Bilmey tabi üç kuruş kazanmak için neler çekildiğini.

Ve sürüp gider anayla bambın konuşmaları geç vakitte kadar. Veletler boguşmaktan yorgun düşüp uykuya dalmışlar. Gelin abla bebesini uyutur ve usulca yanına yanaşır.

— Benim bir tanecik kardeşim, hani bana yazma ögretecektin.

— Git başından çok derim var. Başka zaman öğremürüm.

— Söz veriyon değil mi kardeşim? Unutmasın değil mi?

— Tamam, tamam söz, simdi git başından.

— Agabeyne de söylemeyeceksin değil mi? Yazma öğrenmek istedigimi.

— Git başından yoksa söyleyim ha.

Ve ben ders çalışmaya çalışırdım. Öyle ya. Cemal örtmenen çok beni sever. Hep bu çocuk adam olacak der. Hem tek beni yetiştiriyo, yüksek okul imtihanına. Çağrısız odasına, çalışmıyor saatlerce. Olur mu, yapmak. Cemal örtmenin ödevini.

— Konserin başlamasına yarın saat kaldı ben hala inceleyiyorum zengin bayları, rüküş hanımları.

Dedikodular, çekistirmeleri yapmak sevgi gösteriliyor.

— Aman efendim, kimleri görüyoruz? Kimleri göruyo (Devamı Sayfa 13'de)



MIZAH

Flaş. Flaş. Flaş.

DERSLERE İLGİ ARTTI

ANKARA (Özel) — BYYO öğretim üyelerinden bazılarının derslerine ilgi olağanüstü artmıştır. İzleyiciler sınıfı ziyaret etmektedir. Sınıfa yalnızca bu dersler için ilave sırası getirilmektedir. Derslere ilginin olağanüstü artması ve öğrencilerin elde kalem defteri, ders saatlerinin 1/3'ünü hesaplamaya çalışması yanılış yorumlara neden olmaktadır. Bu tamamen gerçek dışıdır.

Ayrıca Cebeci Bölgesi Tüm Kahvehaneler Derneğinden edinilen bilgiye göre bu dersler sırasında kahvehaneler iş yapamamaktadır. Dernek yönetim kurulu özel teşebbüsle engelleyen bu girişimi protesto yürüyüşü karan almıştır. Darısı tüm hocalarımızın başına.

EYVAH! YANDIK!
ZORLA DEVAM
ETTİRECEKLER.
HÜNGÜRRRR.

Öldük! bitti! eridik! kül oldu! Geçen yıl hocalar duvarlarda ders yaptılar. Hani çekilmeydi, bズlu dersler. Maçta sıcak çaylar dururken kapılı gibi yutuluyordu ki, bilmem neler... Açık bırakın kapları gelip girelim içeri, canımızın istediği bir an, oh ne güzeldir, ne güzel... Ah hocalar, vah hocalar, hep böyle düşünür bizi, sevgili doçular, proflar (tasları saymadık, onlar bizzat zaten).

Yoklamalar olmasız ilaç si-ne-i salt pareme. Çare bulunmaz bilirim, çalışan öğrencilere. Rüyalar gerçek olsa, sınıflar öğrenci dolsa. Pencere yanında bir selvi boyum yazar patronum notlarını, civanım hesaplar, nasıl getireceğini ayı schunu. Gazetede çalışan düşünür: gitmek mi zor kalmak mı zor? Var sen sor neylesin bu gençler...

Ağlayıp geziyor şimdii Baba-mız • Maç-ta Anıyor hep bizleri Boş masalara bakıpta Sen sakin üzülm - Baba- Elbet birgün kavuşturacız. Diplomamızı senden alacağız

MINI DUYURU

Gazetemizin mizah sayfası için •Hocalarımızdan İnciler-sütunu açılması düşünülmektedir. Bu nedenle arkadaşlarımıza tüm hocalarımızın söylediğine ilginc şeyler not alıp dergiye iletmelerini rica ederiz. Yalnız sayın Ünsal Oskay'ın ilginc olmayan sözlerini not almakta yarar olduğu görüşündeyiz. Aksine bir durumda bütün sütunu kendilere ayırmak zorunda kalabiliyoruz.

Ayrıca Dergiye iletilen •Hocalarımızdan İnciler• arasında yapılacak elemede, ilk üç sütuna giren incilerin sahiblerine, sayın Oskay'ın derslerine yıl boyunca Ücretsiz giriş davetiyesi verilecektir. Ki öğrencilerin İnci'nin no demek olduğunu...

DEMEDİK DEMEYİN.

Birleşmiş Milletlerde her devletin bir dayısı vardır.
Mehmet GÖNLÜBOL

— Arkadaşlar, dolmuşta geziyorken yeni bir kelime türrettim. Bunu biraz kullanın bakalım tutacak mı?

Cemal MIHÇIOĞLU

— TV'deki Türkmen Soray'ın reklamı, tam bir topımsal irza salındır.

Ünsal OSKAY



UNSL HOCA'NIN FANTAZYALARI

YILMAZ İÇÖZ

O gün okul girişinde, kimlik kontrolü ve üst-bas araması yapan okul yetkilileri bazı öğrencilerin kumanyaalarına girmesine şaşırılmış gibi gözüküyorlardı. Hele benim valinin başnetini ve diğer elimdeki piknik tüpünü görünce tümüne şaşırıldılar.

Giriş vizesi alıbmam için valizdokileri göstermem yetmedi. İçindeki tavanın, şarkülerinden yürütülmüş tereyanının, bir kangan sucugun, bir kavanoz reçelin, on yumurtası ve iki şısecik biranın öyküsünü neden bu kadar merak ediyorlardı anlayamadım doğrusu. En çok da battaniye ile yastığuma müsteri çıkmalarına bozuldum. Mübarek okul değil, gümrük girişini sanki,

Neyse kapıdan vizeyi zor da olsa koparıp, bir elinde tıktırılmış valiz, diğerinde tüp olduğunu hâlde sınıfı doğru yollandım. Son saatte Ünsal Hoca'nın dersi vardı. Ancak koridorındaki yangınaya göre, teneffüs bitmiş olmasına rağmen Ünsal Hoca halen yandaki sınıfta çıkmamıştı. Ortalıkta öztürkçe kolojik havadan o sınıfa da Mihçioğlu'nun dersinin olduğunu anlışıyordu. Elimdeki yükleri sınıfı koyduktan sonra, dersinin katline dayanamayarak, feryatlısan eden Mihçioğlu Hocamızın yardımına gitmeye karar verip, bizim ekibi hazırladık.

Ünsal Hoca'yı, sarıldığı kursuyle birlikte bizim sınıfı taşıdık. Ünsal Hoca, gösterilen ilgiden olacak bùsbütün cosmuş, anlatmaya devam ediyordu.

Bu Ünsal Hoca da yalnızca sabah ve akşam yemek yiyordu herhalde. Ama bizim öyle olmadığını bir türlü anlatamamıştık. Biz de durumu ya onun derslerine kumanya getirerek ya da sınıfta birseyler pişirerek kotarıyoruk. Aslında Ünsal Hoca da bogazına düşkündür. Hele bizim sucuklu yumurtanın kokusu sınıfı bir yarışın eminim yarısına el koyacaktır. Neyseki aklimiza geldi de yumurtayı çok aldı.

Hem geçen hafta anlatıldığı Aida'nın alt yapısı ile üst yapısı gibi bugün de Muardaki Mührde'nin yapısını anlatırsa valla sòz veriyorum. sucuklu yumurtanın yanında biramdan da iki firt vereceğim.

Sündi iş kalerifer peteği yastığı koyup, battaniyeyi özerme alıma kahyör. Üzeri açık uyundursa insan düşürtmüştü. Ünsal Hocada da bir dil var ki kardeşim. Yani dostlar başına... İlk beş dakikada insanların vücudu mayısıyor, gözleri kayıyor ve on dakkaya kalmadan horlamaya başlıyorsunuz. Dersin çıkışına diye bir kavramı zaten bilmiyor. Anlatıyor da anlatıyor. Okulun kapısı kapatılacağı zaman, iki görevli, hocanın koluna girdiye söylecine kıkarlıyorlar. Söylediklerine göre giderken de anlatmaya devam ediyoruz. Ahh. birde bizi uyandırmalar.

HOCALAR DA YANILIR.

Sayın Hocamız SBF Kamu Yönetimi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Cemal Mihçioğlu kendi deyişiyle •hocalık yaşamında ilk kez bir maddi hata yaptı.

Üç dersten kalan bir arkadaşımız Prof. Dr. Mihçioğlu'nun dersinden verdiği maddi hata dilekçesinin incelenmesi sonucu haklı bulunarak, Kamusal ilişkiler dersinden geçti. Hocamız hatasına yönetim de bu örneğin gelecek senen getireceği maddi hata dilekçelerine yanaştırsın.

Hocamızı diyoruz ki: •Üzümeyin, hata siz kıl olmanıza...

İmza: Orhan Abi

BUGÜN OKULDAYDIM

CETİN CETİNER

Sorulara, -bugün okuldadaydim- diyorsam da inanmam. Çünkü bugün ben kahvedeydim. Gerçi söyle bir okula uğradım. Ama dersler başlamıştı. Beni içeri almadılar. Canıma minnet, soluğu kahvede aldum. Ooo! O da nesi, geçen yıl bu saatlerde, çalışanlar haricinde bir, iki kişi olurdu burada. Şimdi ise beş altı masa birden doluvermiş.

Bu kahveye giren önce söyle bir sağına soluna bakınır. Ben de oyle yaptım. Hah! İşte bir masada bizimkiler oturuyor. -Merhaba! -Selam-

DUYURULUR.

Görünüm islatılmıştır.

Sevgili Görünüm okurları. Bilirsiniz tüm gazetelerin kaçınılmaz sonu, okunduktan sonra yakılmaktır, sofa ortusunda olmaktadır. O da olmadı, külâh, uçak v.b. olmaktadır. Düşündük, taşındık, nasıl engelleriz?

Ammasadık oduncuları, satıkları odunların yanmayışını. Ve karar verdik Görünüm'ü islatmaya. Yazı İşleri ekibi olarak kolları sıvadık. -Tavukçu- da islatık Görünüm'ü..

Az ıslak bulanlara duyurulur. Görünüm'ü sizde islatın!

HOCALARIMIZA BİR ÖNERİ?

Haddimiz olmayarak hocalarımıza bir öneride bulunmak istiyoruz..

Ceyar'ın katilinin kim olduğunu bilmeyen öğrenci sınıfı bırakılmıştır.

Ceyar'ın katilini bilmeyen adam olabilir mi hiç? Sanırız sizler de bize katılsınız. Çünkü dünya ajansları ve TRT bu yüzyılımızın en önemli olayına ilk haberleri arasında yer verdiler.

Bizim önerimize, -dizinin son bölümü için farklı çekimler yapılmış, katil herbirinde başkalmış- şeklinde karşı çıkanlar bulunabilir. Ama olsun esfendim. Öğrenci dedigin araştırmacı olmalıdır. Bütün katilleri bilmek gerek. Yoksa nerede kalır bizim entellektüellliğimiz...

ZÜLADAKI

Gelecekteki politikacılara duryulur.

BAŞARININ YOLU (BAŞRI DERSLERİ)

Ben katolik geçinerek Vendée savaşını kazandım; müslüman geçinerek Misir'a yellettim; papacı geçinerek İtalya'da yürekleri kazandım. Bir Yahudi halkını yönetecek olsam, Süleyman'ın tapınagını yeniden kurardım.

NAPOLEON

Yalnız birşey ammatalım. Sainte-Hélène hic de oyle olmadığını tanıklar.

— Yavv, bu alet nasıl çalışıyor?

-Merhaba.. Birisi •naber- diyor. Ben çok iyiyim ya, alçak gönüllülük ediyorum •iyiyim işte- diyorum. -Hayallah, der si kaçırıldı- diyorum. Yanıt pathiyor. -Hadi lan sende.. Sigara istiyorum, çay ocagi döndüp, -Baba, bir çay verdiyo sesleniyorum.. Sigarayı yaksam mı? Çay gecikir mi acağı? Neyse, Baba çayı getiriyor. Sigarayı da yakıyorum. Biraz tedirginim. Düşünüyorum. Dersler bir bir kaçıyor. Ne olacak bakalım. Devam mecburiyeti de var. Arkadaşlar konuşuyorlar. -Bu akşam Ceyar'ı vuracaklar.. -Yav, adam ölüsede kurtulsak, bee.. -Olmıyaçmış ki.. -Görecek, bakalım..

Sıkıntımda biraz dağınıyorum. Saate bakıyorum. Dokuya altı var. Hiç degilse ikinci dersi kaçırımayım. Iyice ferahlıyorum. Eh yirmi dakika var, bir tavla oynamır. -Ahmet tavla oynayalım mı? -Olur-Tavla geliyor, başlıyor, oynamaya Bitecek. Saate bakıyorum. Dokuzu yirmi geçiyor. Bu sırada dört kişi olayız. -Hey! Hadi King' oynayalım- diyor birisi. En önce benden. -Hadi- sözüğünü çıkarıyor. Kendime şaplıyorum. Ama bir garipli haz duyuyorum içinde. Belki her kendini aldatan insan bunu duyuyordur. Belki de benim duyduğum haz değil bir cins tiksintidir. Oyun devam ediyor. -Rifkiyi- iyiyorum. Biraz kizardım. Yok, yok olan oldu. Neyse bundan sonra derslere devam edeceğim. Kendi kendime söz veriyorum. Oyle ya, ben bugün okuldaydım.

Ayın Şarkı

YARABBİM SEN BÜYÜKSÜN
Yarabbim sen büyüsün
Yarabbim sen görüsün
Durdur şu hocaların kavgasını
Biz kolların gülsün

Bütün kavgalar dursun
Savaş rüzgarları sussun
Bize bir NAGRA gönder
Yalnız, çalışır olsun
Şimdi program yapma
zamanıdır
Hocalarımız kavgaya
sevdahisadır.
Celin onların NAGRA'sını
kiralım
NAGRA bu savaşın
SILAHDIR

NAGRA bizim olunca
Sesler içine dolunca
Biz ona kavuşunca
Öğrencilik ne güzel!
Okumak ne güzel!

Beste : Orhan Gencebay
Uyarlayan : IV. Radyo TV öğrencileri

Not : Nagra, bir ses alma aygıtıdır.

— Yavv, bu alet nasıl çalışıyor?





BİR GÖRÜNÜM

ASIYE KORAY

Ülkemizde ilkesi, temeli ve sahibi olmayan bir spor, en yaygın görüntü. Tesis malzeme eksikliği... olmayan bir spor politikası... geçici esen fırsatlar, kopan gürültüler ve bir sürü yönetmelik maddelerinden konferans, seminerlere kadar bir yığın şey...

Olmayan futbolümüzden yılın futbolcuları seçikleri gibi, teknik olmadığı, bitmişliğin hakim olduğu yarışmalar. Anarmal koşullarda ve havalarda sahada oğan gölcükler ve su birikintileriyle mücadele etmekten oraya niçin zelidiklerini unutan ve bitap düşen sporcular, kısır ve zevksiz oyunlar ve iste sonuç Şario yahut Lorel-Hardy filmlerine gitmiş gibi olan seyirci, güleriz ağlanacak halimize der gibi yapılan espriler, tribün showları ve... kapalı kapılar ardından düşsüz, havalandırmaz soyunma odaları.

Bütün bunlardan sonra "Gençlerimiz spor yapabilir" diyenleri de görüyoruz. Ve görünüm... kahve içere itilmiş, sokaklara dökülmüş bir yığın genç. Tabii onları bunlardan kurtarmak sadece spor ile olmaz. Spor bunu saglayacak unsurlardan sadece sadece bir tanesi ama önemli yeri olabilecek bir tane...

Herşeye rağmen spor yapma eğilimi, spora ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Fakat sanır bunun nedeni daha çok basın, rd. ve tv'nin etkin propagandası. Onların aracılığı ile tanıdığımız sporlar, büyük isimler... Pele'den Comenaci'ye ve -Beyaz Gölgé-ye kadar daha bir yığın şey...

Bireysel dalların hali sporumuzun en acı yanlarından biri olarak görünüyor. Takım sporlarına gelince ne spor ruhunu ne de takım ruhunu görmemiz mümkün olmamakla beraber arası sira -nihayet- de digimiz de olmuyor değil. Tek bir kişi üzerine kurulan takım oyuları, oyuncuları bir türü teşkilatlaşmayan yöneticiler... surup sidiyor bu görüntü.

Son yıllarda spor adına bir olumlu görünüm var. Basketbol Basketbolun sporumuzda elde ettiği yeri ve gençlerin bu alana yoğun ilgisini görmemek mümkün değil. Aslında onların hepsiini kutmak gereklidir. Çünkü ülkemizde spor ile birlikte okul ya da bir mesleki yürütmek oldukça güç bir iş. Eğitim sistemimiz öğrencilere spor yapmaları için boş zaman bırakmamış.

Basına bakıyoruz, koskoca manşetler. -Olaylı geçen maçta 4 oyuncu atıldı. -Şampiyonadan bir madalya koparıldı. -Gol fırçasına uğradık. -Yenildik ama rezil olmadık. Bazan insanın bize de spor varmış, umit var diyesi geliyor. Ümitlerimiz de var, millilerimiz de ama spor var mı? Tartışılır.

MÜLKİYE SPOR KULÜBÜ VE BİR OLAY

NURI KOCAKANAT

Mülkiye Spor Kulübü kuruluşundan bu yana amatör spor dallarında başarıyla mücadele etmiştir. Sporun gerçekten amatörce yapıldığı yıllarda bu mücadelenin sonucunda bir çok dalda ilk sıralarda yer almıştır.

Bugün maddi olanaksızlıklara rağmen milyoner kurum kulüplerinin cogundan daha fazla spor dalında uğraş vermektedir. Bu olanaksızlıklar basketbol dalında kendini daha fazla hissettirmektedir.

Amatör spor dallarındaki federasyonlarının kulüplerde yapılanları yardım ya hiç ya da komik boyutlardadır. Bu koşullar altında özellikle kent dışında yapılan yarışmalar büyük sorunlar yaratmaktadır.

-Mülkiye camiasının genişliği ve dayanışması sonucu yarışma yapılacak kentlerde kalacak yer sorunu, konukevleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Fakat aynı yarışmalara gelen diğer kulüplerin sporcularının koşulları, Mülkiyeli sporculara düş kırıklığı yaratmaktadır. Kulübe olan güvenleri sarsılmaktadır. Bu koşullara bir de yöneticilerin hoşgöründen yoksun olmuşları eklenir.

nince küçük gibi görünen olaylar bardağı taşınan damalar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunaltıçı yokluklara karşın kulübü başarıyla temsil etmeye çalışan sporculardan, yöneticiler olası şeyle de kısıtlarla istenmeyen şartnameye kaçınılmazdır.

Kulübün basketbol şubesinde geçen ve basın aracılığıyla kamuoyuna yansıyan olayın da bu biçimde ortaya çıktığı akıtar.

Basketbol takımımin kaptanı, Zafer Kalaycioglu'nun maça çıkarken istediği iki yeni topun verilmemesi bardağı taşınan damla olmuş. Kaptan Mülkiye'nin en önemli maçlarından birinde oynamayı reddederek, giyinip gitmiştir.

Bütünüyle amatör kalabilen birkaç kulüpün biri olan Mülkiye Spor Kulübünden dileğimiz -Sportlardan ne kadar kısırlaşır kardır. mantıglya yapılan yöneticilikten vazgeçilmesidir. Böylece bugüne kadar olduğu gibi Mülkiye'nin spordaki amatörce mücadelemini sporcu-yönetici işbirliğiyle başarıyla sürdürmeye lâncımız sonsuzdur.

Bu yıl ilk kez bir çok dalda

Uluslararası Üniversite Spor karşılaşmalarına katılınacak

Genclik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Uluslararası Üniversite spor karşılaşmalarına birçok dalda katılınacaktır.

Simdiye kadar süregelen uygulamaya göre, yurtdışı Üniversite spor karşılaşmaları yapılmaktadır. ancak başarılı sporcu ve takımlar yurtdışı müsabakalara gönderilmemektedir. Bu yıl Romanya'da yapılacak Uluslararası Üniversiteler spor karşılaşmalarına bek çok dalda sporcu yollanacaktır.

A. Ü. Spor Birliği Yönetmeni N. Süglün:

Üniversitemizde Spora İlgi Az...

Mediko Sosyal Merkezi Bünyesinde Ankara Üniversitesi Spor Birliği sorumlusu olarak görüşüğümüz Nermi Süglün, 1979-1980 öğrenim yılında, Ankara Üniversitesi'nden 20.000 öğrencisinden ancak 800 öğrencinin faaliyetlere katıldığı söylemiştir.

AÜSB Sorumlusu Nermi Süglün, antrenör ve çalıştırıcı eleman ile malzeme eksikliğinin en büyük sorunları olduğunu belirtmiştir. Süglün, Atatürk Spor Salonu ve Selim Sırrı Tarcan Spor Salondan sonra Ankara'nın en geniş kapasiteli spor salonu olacak olan Hukuk Fakültesi arkasındaki Üniversite Spor Salonunun bu yıl hizmete giteceğini söylemiştir.

AÜSB Spor Faaliyetlerini Bütünlüğe Yönelt

Bu konuda görüşüğümüz AÜ Mediko Sosyal Merkezi Müdürü Savas Türel de AÜ öğrencilerinin ODTÜ ya da Hacettepe öğrencileri gibi üniversitelerine sahip çıkmaşılı fakülteler ile özesleştilerini söylemiştir.

Türel, SBF ve BYYO senliklerini bu açıdan eleştirek, Spor Birliğinin amacının Üniversite bünyesindeki spor faaliyetlerini bütünlüğe getirmek olduğunu söylemiştir.

Görüşüğümüz bazı yetkililerde, fakülte spor salonlarının bazı kulüplerin tekeline olduklarını, bunların geniş öğrenci kitelerinin kullanımına açık olmadığını belirtmişlerdir.

Basketbol, voleybol, futbol, hentbol, sutyopu, yüzme, kayak, masa tenisi, kort tenisi, boks ve güreş gibi onuc dalda faaliyet gösteren birlik Ankara Üniversitesi bünyesinde spor yarışmaları düzenlemektedir. Her yıl Mayıs ayında bir de AÜ Spor Şenliği yapılmaktadır.

Birlik teşvik edici oduller de dağıtılmaktadır. Ancak yönetimin 13. maddesinde yer alan, -Teşvik edici burs ve sporcu öğrencilerin sağlıkianının korunması ve beslenmeleme için gerekli ve malî olanakların sağlanması- konusunda bugüne dek bir şey yapılmamıştır.

Prof. Dr. Kurthan Fişek AÜSB Başkanlığına Seçildi

İki yılda bir yenilenen AÜSB Başkanlığı seçimi sonunda bu yıl Prof. Dr. Kurthan Fişek, başkanlığı getirildi. AÜ Senatosunda yapılan seçimle başkanlığı getirilen Kurthan Fişek Birliği iki yıl boyunca yönetecektir.

KURTHAN FİŞEK

Spor yönetimi konusunda araştırmaları bulunan Kurthan Fişek, "Günümüz Türkiye'sinde kitle sporu yapmak çok güçtür" demiştir.

Spor Akademisi ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından, SBF Kamu Yönetimi Kürsüsü Profesörlerinden Fişekle kitle sporu ve kitle sporunda yüksek öğrenim kurumlarının yeri konusunda görüşüktür.

Görünüm — Türkiye'de kitle sporu yapmanın koşulları sizce var mıdır?

Kurthan Fişek — Kitle sporunu, -geniş kitlelere sistemli, düzenli ve bilimsel biçimde spor yapılması- olarak tanımlarsak, günümüz Türkiye'sinde, kitle sporu yaptırmak çok güçtür. Bir kere, geniş kitlelerin spor yapması boş zaman ister. Ortalama işgüdümlü 11-12 saat olduğu bir ülkede yaygın boş zamanından söz edilemeyeceği açıktır. İlkinci olarak, kitle sporu, düzenli beslenme, sürekli sağlık denetimi, yoğun tesis yatırımları ve uzman yetiştirmeye yönelik personel ister. Beslenme bozukluklarının yaygın, sağlık hizmetlerinin aksak, genel yarınmaların yetersiz, eğitim örgütünün kendi genel gereksinmelerini karşılamaktan uzak olduğu bir ortamda, -anamli- sayılabilen yoğunlukta kitle sporu yapma olanağı sınırlıdır.

Soru — Bu konuda yapılabilecek hiç bir şey yok mu?

Yanıt — Kitle sporu yaptırmak olanaksızlık ölçüsünde güç olduğunu söylemek, bu yönde hiç bir şey yapılmaması gerektiğini söylemek istemiyorum. Sözelçi, Türkiye'de mevcut spor tesislerinin



kullanım kapasitesi % 18'dir. Yine sözgelisi, işsiz gezen ya da uzmanlık alanında istihdam edilmeyen çok sayıda Spor Akademisi mezunu, yanı yetişkin spor yetiştirmecisi vardır. Spor Akademileri bünyesinde örgütlenerek sporuya sağlık hizmeti götürecek Tip Merkezleri kurulabilir, etkisi sınırlı da olsa işletilebilir. Bölge Beden Terbiyesi Müdürlüğü bünyesinde ulusal düzeyde sporcuların yanında spor yapmak isteyen herkese az bir ücret karşılığında yemek çarşılıklı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bu tür çabalar başlatıldığı ve eşgüdümendiği ölçüde, istenen düzeye ulaşmasa bile, yine de -kitle sporu- yönünde bir kırımdanma sağlanabilir.

Soru — Bunların yapılmasına yeterli midir?

Yanıt — Hayır. Kitle sporunu kitle örgütleri yapar. Sendikalar, kooperatifler, belediyeler, meslek kuruluşları bunlar arasındadır. Bir başka deyisle, istediğiniz kadar

ÇAĞRI

(Başterafta: 3'üncü Sayfada)

Üçüncü sınıfı gelindiginde artık Okul ve çevre tanımıştır. Öğrenci birşeyler yapmak birşeyler üretmek ister. Hocalarla bireysel dialoglara girilir. Okulun olanakları zorlanır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda zaman zaman kırıdanmalara, baş kaldırımlara rastlanır. Bunlar da başarısızlıkla sonuçlanır, karnını doyuracak bir isten ote düşüncesi olmayan, dünyaya yalnız kendi gözögünden bakan, celişkileri olmayan yaşamı kendilerince yorumlamış, diplomatik köleler, okulumuzdan mezun olarak dizenin çarklarında yerlerini alırlar.

Dünu eleştirmek kolaydır. Asıl önemli olan, dünu işığında bugün ve yarın ne olabileceğinin tartışmasına girmektir.

• BYYO'dan GÖRÜNÜM: biz öğrenciler için kaçırılmamas gereken bir fırsat. Alabildigince değerendirmek hem hakkımız hem de görevimizdir. Bu düşündeden yola çıkmıştır her öğrencinin gazeteye ilişkili kurması, ortaya sergilenebilecek ürünler çıkarması gerekmektedir. Gazete sorumluları ise, gazeteye en geniş kitlenin katılımlını sağlamak için çaba harcamak zorundadır. BYYO'dan Görünüm, yalnızca çalışanlarının değil, tüm Okul kütüphanesidir. Onu yasatmak ise bizlerin görevidir.

A. AĞAOĞLU

(Başterafta: 4'üncü Sayfada)
Sizi yazmaya iten neden, ödüller olmadığını göre nedir?

Vazarı en çok sevindiren okurlarının ılgısı.

Türk okurunun, sayısız az olsakla birlikte yazarı yakından izleyen, onu ödüllendiren bir niteliği var. Belki bunu bilmek bizi daha fazla yazmaya itiyor. Bu olimsa, istersek 50 ödül alalım, hiçbir değeri yoktur. Yanlış anlaşılmaması, «Bir Düğün Gece» bir yılda üç ödül aldığı için okuruna ulaşmış değil. Tek ödül almadan da 3. sırada iki baskı yaptı. Demekti, benim bu kadar okurum var, kendime göre belki düzeyde saydığım o kadar okurum olduğumu bilmek. 16 yaşından beri yazmaya uğraşan beni yeterince sevindirmektedir. Ayrıca seçici kurul üyeleri içinde çok saygı duyduğum, beni benimsedigini ve onayladığını bildiğim kişiler varsa ayrı bir sevinç kaynağı onun ötesini boşverin.

Bize son olarak söylemek istedikleriniz?

İlginize teşekkür ederim. Ancak şu dileğimi iletmek istiyorum. Sizler de, yakında bizim ismimize yakın görevler üstleneceksiniz, büyük çelişkiler içinde kalacağınız, düzen böyle sürdürülse. Dileğim o ki, nerede çalışırsınız çalışın, işinize inanarak, severek kendi dünya görüşünüz doğrultusunda yapmaya çalışığınız sürece, yine de geride küçük de olsa bir ses kalır. Koşullar ters yönde zorluyor biri ama, biz o koşullar altında yenilmeme çalşıyoruz.

Nasıl bir toplumda yaşadığımız farkındayım. Bilek, gerek, seversizliği yapmaya çalışıyorum. Size de başımlar dillerim.

ÖYKÜ

(Başterafta: 5'inci Sayfada)

rüz? Gözlerime inanamıyorum. Siz buralara gelir miydiniz?

— Oo Ferhunde hanım. Sizi görmek ne büyük mutluluk. Çoktanız görüşemiyoruz.

— Oktay bey, doğrusu kırınım size. İnsan bir arayıp sorar değil mi? İyi halde misin, sahhatın yerinde mi? Merak içinde buraktın bizi bunda zamanıdır.

Bir köşede de ukala bir aydına güzel bir bayan konuşuyorlar. Adam hareketleriyle sanki tüm kadınlar bana vız gelir demek istiyor. Güzel bayanın kültür konusunda eksikleri olduğu, ukalanın karşılıkta köşeye sıkışmışlığı her halinden belli oluyor.

— Su konserlerden çok hoşlanıyorum. İnsanın haftada bir kez de olsa dostlarıyla bir arada olması ne güzel şey değil mi?

— Evet dostların arasında olmak güzel şey mutlaka. Ancak benim konserlere gelişimin nedeni, dostlarla bir arada oynamak kadar basit bir temele dayanıyor. Türk insanında müzik konusunda bellirgin bir doyumsuzluk var. Müzik konusunda da pek eğitilmemiş bir milletiz. Son zamanlarda yoz müziğin geniş bir dinleyici kitlesi bul-

Kahvede Çay

(Başterafta: 5'inci Sayfada)

bir karış açık, «şimdî dişler bembeyaz». Bir başkası, gözlerinde binbir anlam, çapkıncı bana bakıyor, elinde katılar.

Bir tanışma töreni: «Selçuk muydu adın, benimki de Abidin». Gülerken bakıyor kurnazca, kitabın kapagından okudun, anladım, dercesine.

Bir anorak, kimbilir kaç para, Bravo Dolfin'de görüştüm, bembeyazın yanına gidip oturuyor, saçlar afro.

— Bir elliği veeer!

Radyodan bir ses nasıl oluyorsa duyuluyor. «Bir demet yasemen, aşkımlı tek hattı». Zeki Muren söylüyor. İçerisi soğuk değil, sıcak da değil, ama sıktır var, paltolar, ceketler fora ediliyor. Bir kız geçtiğinde ona buna takılıp sürünterek. Sirtındaki çanta ılgıncı, çevresine hiç bakmıyor bile, koşedeki masaya gitti, bir erkek kalktı ayaga, tek başına oturuyordu zaten.

Nereden geldiği belli olmayan bir ses, «niye dizdin 52 kağıdı da masaya». «Fal açıyorum», dedi katıları dizen kız.

— Sandalyeyi alabilir miyim?

— Şimdi arkadaş geliyor.

— Selam n'aber? Anlaşamayan konuşmalar, gözler güller...

— Selaaaaam!

Gelenler birden artı, saat yarım, dersler bitti anlaşılan. Masanın kenarına tünuyen çocukların bekledikleri geldi, iki güzel kız. Büyük rastlandı, ikisi de ellerini tahta gibi yapıp çenelerinin altlarına koyduklar. Çocuk konuşuyor, kızlar hayran gözleriyle dinliyorlar.

— Ah keşke dedığını duyuymam birbirlerinin...

Kahve güzel yine tezgahın yanında, orgüye merak sarmış, çuha örtülü masada. İki gözlükler, kara pırıl pırıl saçlar, güzel de değil pek ama hayranları sarmış çevresini.

— Eveeeet çay biliri!

Ayakta dikkimden yoruldu kız, kola kasaına oturdu nihayet...

Geray "SBF Yurtsever yöneticiler yetişirmeyi görev kabul etmektedir."

(BYYO ÖZEL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Geray, "Fakülte'nin Türk toplumuna ve bilim yaşamına yararlı hizmetler sürdürerek yurtsever yöneticiler yetiştirmeyi en yüksek görev kabul etmeyeceğini" söylemiştir.

Prof. Dr. Geray SBF'nin 121. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmadada "Atatürk'ün verdiği görev doğrultusunda yüksek bir hizmet anlayışıyla hizmet sunduklarını" belirtmiştir.

SBF'nin 121. kuruluş yıldönümü Aralık ayı başında törenlerle kutlanmıştır.

ÖĞRENCİNİN REHBERİ

MEDİKO - SOSYAL MERKEZİ

ESİN YILDIRIM

Ankara Üniversitesine giren her öğrencinin, Fakültesine kaydırın yaptırırken tanıştığı Mediko-Sosyal merkezinin smacı ile ilgili sunlardır:

“A.U. Öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta öğrencileri tedavi etmek veya ettirmek, öğrencilerin sosyal problemleri ile meşgul olmak, sağlık ve sosyal durumları: islah etmek, bu merkez aynı zamanda bir eğitim ve araştırma dairesidir.”

Ankara Üniversitesinin yaklaşık 20 bin öğrencisinin sağlık gerekliliklerini karşılayabilen Merkez, sosyal hizmetler konusunda yetersiz kalmaktadır. Sosyal hizmetlerin yetersizliği, tesis ve bina bulunmayışı ile kurumlar arası eşgüdüm eksikliği nedenlerinden kaynaklanmaktadır.

Merkezin giderlerinin finansmanı, Devlet bütçesi ve öğrencilerin şebekelerindeki odaklı 250 lira tutarındaki harçtan sağlanmaktadır.

Sağlık hizmetleri, dahiliye, göğüs, çocuk hastalığı, psikiyatри, laboratuvar ve diş klinikleri biçiminde yürütülmektedir.

Merkeze sağlık hizmeti için başvuran öğrenciler, doktor yokluğunda veya zorunlu durumlarda hastaneye sevk edilmektedirler. Geçen dönemde en çok Tıp Fakültesi Hastanesine, en az ise Hacettepe Hastanesine sevk işlemi yapılmıştır. Merkez, tedavi için dış ülkelere de öğrenci göndermektedir. Diş protez lens gibi “lüks” sayılan gereklilikler dışında ilaç, gözlük, ortopedik cihaz ve ameliyat giderleri Merkez tarafından karşılanmaktadır.

Merkezin sağlamayı amaçladığı sosyal hizmetler ise şunlardır: “Öğrencilerin barınma, giyim, beslenme gibi temel gerekliliklerini karşılamak, Kredi-Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak burs, kredi sağlamaya ve boş zamanları, değerlendirmeye yardımcı olmak”. Merkez, dört yıl önce başlandığı tarihi sırülən folklor ve müzik yarışmaları, geziler, sahra tur nuvaları düzenlenmesini ise artık gerçekleştirmektedir.

Kapatılan, 5300 çiftlik başvuru kitabı ve 170 kişilik okuma salunu olan kütüphanenin de bir süre sonra açılması açıklandı. Açılanak olan kütüphanede evlere kitap verme servisini de kurulacağı belirtilmiştir.

Müdürlüğün bünyesinde çalışan Ankara Üniversitesi Spor Birliği de, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin bünyesindeki Fakülte öğrencilerinin kaynaşması amacıyla düzenlenen A.U. spor senatice Marita başlayacak, finaler ise Mayıs'ta yapılacaktır.

Mediko-Sosyal Merkezi Müdürü Savas Türel, Merkezin hizmetleri konusunda şu açıklamaları yapmıştır:

“Merkez öğrencilerin kendi aralarında bir sosyal yardımlaşma aracı, bir çeşit sosyal sigortasıdır. Buraya sağlık hizmeti için gelen öğrenciler alındıkları ilaçları yeterli görmeyerek saklkalarına özen gösterip, mümkünse dinlenmenin olansıklarını yaratmalıdır. Trafik kazaları, herhangi bir nedenle olanansızın hastaneye yatırmalarla merkeze verilecek haberle birlikte Merkez, hasta öğrenciye gerekli ilgiyi göstermektedir. Hastanede yatağı sürece masraflar merkezce karşılanmaktadır. Spor birliğinin temin ettiği spor malzemelerinin lade edilmemesi sorununa karşılık olarak yeni bir uygulamaya gidilmektedir. Merkezden çıkış almayan öğrenciler diplomalarını da alamayacaklardır.”

Türel, sporcuya öğrencilerin özel klubleri değil, fakülte tarihlerini tercih etmelerini istemistiştir.

Bilinmeyen Yanlarıyla

(Başterafta: 5'inci Sayfada)

ller hemen farkettikleri için obur sisteme haber veriyorlar. Anonstan yanıt gelmeyince anladım tabii, çok üzüldüm ama. Beş dakika sonra İstanbul'dan gelen uçakın kaptanı “n'oldu” diye sordu. “Ercan kaptanı yitirdik” cevabını verdiler. 30 saniye önce sağ başa döndüğü için daga çarptı, görmeden alçalma denir ona, bir pilot; hasta tasıyordu.

— Böyle ilginç olayların olmamasını dileyerek, buna donatımı nasıl sağladığınızı sorsam, ne dersiniz?

— Benim arkadaşlarımın hepsinin arabası var, eşi var, benim yok hiçbirşeyim. Benim de bunlarım var. Bana göre hepsinden güzel bunlar. Bazi arkadaşlar vardır, güller bana, bazen ben de onlara gülerim. Karşılıklı güllüşüyoruz, amaç o zaten, karşılıklı güllüşmek. Yani olanak buldukça bunlara “yatırım” yapıyorum.

— Konu dışından bir şey soracağım. İçerde bir yoğun trenler, pipolar gördüm, neden o denli çok onlar?

— Onlar benim eğlencem. O trenler 465.000 parça, pipolar eliye yakın. Onlar hakkında başka zaman birşeyler anlatayım “GÖRÜNÜM” o oldu mu?

Aldıkları kitaplari kütüphaneye geri vermeyen öğrenciler çıkış alamıyor

Sengül SİSLİOĞLU

Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesinden aldıkları kitapları iade etmeyen öğrenciler okulu bitirdiklerinde kütüphaneden belge almadan çıkış alamamaktadır.

SBF Kütüphanesi Müdürü Leyla Bacioglu'ndan alınan bilgiye göre, okulu bitiren öğrencilerin çıkışlarını alabilecekleri için Kütüphane Müdürlüğü'nden verdiği, "Kütüphane ile hiçbir ilişigi yoktur, belgesi gerekmektedir. Bu durumda, öğrencilerin karşılaşacağı en büyük zorlukun para cezası olduğunu söyleyen Kütüphane Müdürü Bacioglu sözlerini söyle sürdürmüştür.

"Aldığı kitabı iade edemeyen öğrenci, bunu kaybetmesi durumunda kitabın fiyatının 13 katı ceza ödemektedir. Ayrıca iade edileceği tarihten başlamak üzere her gün için bir lira ödemez zorundadır. Öğrenciden alınan bu para ile

kayıp olan kitabin aynısı ya da içeriği aynı olan başka bir kitap alınarak yerine konmaktadır."

Leyla Bacioglu, en son 1973 yılında yapılan sayımda yaklaşık 93 bin olarak saptanan kitap sayısında büyük ölçüde bir azalma olmadığını, bunun da Kütüphanenin kapalı raf sistemi ile işlemesine bağlı olduğunu, kaydetmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Leyla Bacioglu, özellikle öğretim üyelerinin aldıkları kitaplarla degenerek, bunların iade edilmelerinin gecikmesi durumunda öğrencilerin bu kitaplardan yararlanamadıklarını söylemiştir. Bacioglu, sunuları belirtmiştir.

"Her öğretim üyesinin 30 kitap alma hakkı var. Genellikle bu sunu aşmaktadır. Kitapları üzerinde uzun süre kahiyor. Yurt dışına çıkmaları

gerektiginde veya okuldan ayrıldıklarında da bu kitaplar üzerinde kalabilmekte, iade etmeleri tamamen keyiflerine kalmaktadır. Biz kütüphane yetkilileri olarak öğrencilerden istenen çıkış belgesinin öğretim üyelerinden de istenmesini gerekli görüyoruz. Bu sene bu kitapların listesini çkarttık, yarısı bile iade edildi.

OKUMA SALONU

Kütüphanenin, sağlık koşullarına ve kütüphane okuma salonu niteligi uymadığını, kaydeden Bacioglu, salonun istilası için yetkililere özellikle başvurduklarını, ancak bugüne kadar sonuç alınmadığını belirtmiştir.

Doç. Dr. Kişişi BYYO'na öğretim üyesi oldu

(BYYO-ÖZEL) Doç. Dr. Ahmet Taner Kişişi, Ankara Üniversitesi Senatosunun 2 Aralık 1980 günü kararıyla Basın ve Yayın Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Daha önce SFB'de "Siyasal Davranış Kürsüsü"nde görev yapmış olan Kişişi, 1977'de İzmir'den CHP milletvekili seçilmiştir. 1978 yılı başında kurulan CHP+Bağımsızlar Hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev alan Kişişi'nin bakanlık görevi 14 Ekim 1979 seçimlerinden sonra Hükümetin istifasıyla sona ermiştir.

12 Eylül'den sonra Parlemento'nun feshedilmesi üzerine BYYO'na öğretim üyesi olan Kişişi, "Siyaset Sosyolojisi" dersini yüklenecaktır.

Belediyenin yeni uygulamasında öğrencilere indirim tanınmıyor

(BYYO-ÖZEL) — Ankara Belediyesi otobüslerinde yeni kullanılan Toplu Taşım Kartlarında öğrencilere indirim yapılmaması tepkiyle karşılanmıştır.

Bu konuda görüşlerini aldığımız Belediye yetkilileri sunları söylemişlerdir: "Bu geçici bir uygulamadır. Başarı sağlayıp sağlamamasına göre kaldırılabilir ya da sürdürülür. Öğrencilere indirim yapılmaması Belediye Encümeninin kararidur. Kartlar zaten çok ucuzdur. Bu bakımından öğrencilere bir indirim yapmayı düşünmedik."

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ INDİRİMİ VAR

Diger yandan İstanbul Belediyesinin bir yıla yakındır devam eden uygulamasında öğrencilere 100 TL lik indirim yapılmaktadır. İstanbul Belediyesinin çıkardığı Mavi Kartlar sivilere 400 TL, öğrencilere 300 TL karşılığında satılmaktadır. Ankara Belediyesi yetkilileri ise İstanbul ve Ankara Belediyelarının uygulamalarının ayrı olduğunu, İstanbul Belediyesinin indiriminin Ankara Belediyesini bağlamayacağını söylemişlerdir.

pastel ve yağlıboya tabloları ile katıldığı sergi, 15 Aralık'a kadar açık kaldı.

DUYURU

Hükümetimiz ile İngiltere

Hükümeti arasında varolan

Kültür Anlaşması çerçevesinde, İngiliz Kültür Heyeti aracılığı ile 1981-1982 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine 111 adet araştırma bursu verilmiştir.

Bursa ilgili belgeler M.E.B. Dış Münasebetler Gen. Md. de incelenbilir. Belgelerin en son başvurma tarihi 26 Ocak 1981 tarihini sonuna kadarır.

Ankara Kadın ressamlar Derneği 15. sergisini açtı

Ankara Kadın Ressamlar Derneği, kuruluşunun onuncu yılında 15 Sergisini, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1 Aralık'ta açtı. Konuk sanatçı olarak katılan Emel Korutürk ile birlikte yirmi dört bayan ressamımızın

(Baştafta: 1'inci Sayfada)

sü Öğretim Üyelerinden Özdemir Akmut 14 Temmuz 1980 tarihinde Profesör olduktan sonra, kendisine önerilen BYYO Müdürlüğü görevini, -ükenin içinde bulunduğu zor koşulları bilerek, okul sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla kabul ettiğini belirtmiştir.

Kasım başında Müdürü Prof. Yüksel Koç Yalçın'dan devralan Akmut, okulun sorunlarını söyle özetlemiştir:

"Okulumuzun sorunları bence iki grupta toplanıyor. Birincisi yönetimle ilgili, ikincisi akademik sorunlar. Basın ve Yayın Yüksek Okulunun eğitim-öğretim programının uygulamaya yönelik oluşandan dolayı Döner Sermaye İşletmesinin elverdiği ölçüde stüdyo ve basımevi bölümünün kullanımını hızlandırmak

VERTOV

(Baştafta: 7'inci Sayfada)

dünya sinemasında ekipi gönümlü degin söylemekten olan sayılı yönetmenlerden biridir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Anne Bawden (Der.) The Oxford Companion to Film, Oxford University Press, London, 1976.
Erik Barnouw, Documentary, A History of the Non-fiction Film, Oxford University Press, London, 1978.
Jay Leyda, Kino, A History of the Russian and Soviet Film, Allen and Unwin Ltd., London, 1973.
Luda and Jean Schiltz (Der.) Cinema in Revolution, Secken and Warburg, London, 1973.

istiyoruz. İlk aşamada Gazzeteçilik ve Halkla İlişkiler bölümünün uygulamah çalışmalarını yapabilmek için bireyselin kullanımmasını ve sinema sorunlarını ele almayı düşünüyoruz. Yönetimiyle ilgili sorular bir yöntule yine akademik; söyle ki: öğrencilerimiz derse devamını sağlamak, öğretim çalışmalarını aksatan ve gerektiği biçimde düzenlenmesini engelleyen bazı yönetim bozukluklarını çözümlmek.

SİNEMA SALONUNUN ONARILMASI GEREKİYOR

Akmut, Sinema Salonunun gösterime açılması konusunda, "Bu başarısızlıkla sonuçlanabilir. İki sonuçlandırmadan bazı görüşmeler konusunda bilgi vermeyen yanlış olabileceğini kamisdadayım. Sinema etkinliklerini, film gösterileri, konferanslar, açık oturumlar biçiminde gerçekleştirebiliriz. Ancak, öncelikle sinema salonunun tamir isteyen gereçlerinin onarılması, perdelelerinin yapılması gerekiyor" demiştir.

Gazetemizin çıkışması konusunda ise Müdürümüz, BYYO'nun bir uygulama gazetesine gereksinme duyduğunu söylemiş ve sunları eklemiştir: Gazeteçilik ve Halkla İlişkiler bölümünden yarın dağrılı gazetecilerini yetiştiren bir bölüm doldur. Bu nedenle uygulama yapmak durumundadır. Bu amaca yönelik çalışmaları sürdürdükleri sürece Okul Yönetimi öğrenci arkadaşın yanında olacaktır. Bu amaca erişmede ilk girişimde bulunan ve gerçekleşmesini sağlayan herkesi kutlamanız istirrim..

SBF Lisans öğretim

(Baştafta: 1'inci Sayfada) anların esas olması yöntemi getirilmiştir.

Ayrıca bölmelere ayırmayı işleminin birinci sınıfın itibaren başlaması ve bütün bölmelerde de birinci ve ikinci sınıfların tüm derslerinin zorunlu olması, yeni yönetmelikte yer almıştır.

BÖLÜMLER VE SEÇİMLİK DERSLER

Yeni yönetmelikte değiştirilen 6 maddeye göre, "Her öğrenci, her dönem için seçimlik derslerden ikisini (Uluslararası İlişkiler Bölümünde birini) seçmek zorundadır. İktisat Bölümü öğrencileri, üçüncü ve dördüncü sınıfların her birinde, yılda almak zorunda oldukları dört seçimlik dersden birisini, aşağıdaki diğer bölüm dersleri arasından seçebilir: İletişme İktisadi, Genel Muhasebe II, İletişme Hukuku, Sosyal Politikaya Giriş Bilgi Sayar Programlaşması..

Yeni yönetmeligin ne zaman uygulanacağı belli değildir.

Üniversiteye sahte belge

(Baştafta: 1'inci Sayfada)

deki fotoğraf ve imzaların yüzüne saptanmıştır. Bu nedenle olay, Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezine duyurulmuştur. Merkez tarafından yapılan araştırma sonucu öğrencinin sahtekârlık yaptığı kesinleşerek konu Okul Yönetim Kuruluna getirilmiştir. Yönetim Kurulu, Üniversite Öğrencileri Disiplin Yönetmeliğinin 3 maddesi uyarınca S.E.'nin okuldan çıkarılmasına karar vermiştir.

YÜKSEK ÖĞRENİM YAPMA HAKKI KALMADI

Uygulamaya göre U.S.S. de sahtekârlık yapan bir öğrenci Okuldan çıkarıldıktan sonra yüksek öğrenim yapma hakkını da kaybetmektedir. Okul Yönetimi, tüm Üniversitelere sahtekârlık yapanların kimliklerini paylaşarak Öğrenci İşlerini uyardmaktadır.

Kuşku uyanduran diğer dosyalar hakkında sorusturuları surmektedir.

cak programın ortalarına doğ-

KORUĞUZUZ

BASIN KONUSUNDA Mehmet Ali KİŞLALI ILE ŞÖYLEŞİ

— "Türkiye'de gazetelerin basındaki insanların seviyesi çok düşük"

— "Siyasi çekişmeler bitti diye gazetecilik bitmez ki..."

ŞÜKRÜ KÜÇÜKSAHİN Sayın Kışlalı, Yankı'yı çiğardığınızda neyi hedeflediniz? Bunu basının Türkiye'deki tarihi gelişimi ile birlikte ele alalım.

M. A. KİŞLALI Sunu söyleyeyim ben, gerek Milliyet gerekse Türk Haberler Ajansı'ndan ayrıldım dedim. Aslında ayrılmadım, kovuldum. Nedenlerini bilmek mümkün değil, ama bir gün Milliyet'ten elime bir mektup verdiler, "Hizmetinize teşekkür ederiz" diye. Türk Haberler Ajansında da böyle oldu. 17 sene gazetecilik yapmışım, ve başarılı olduğumu sanıyorum. Ne yapabilirim diydüm. O zamana kadar çalıştığım, dünyanın en iyi haber dergisi olan Time Mecmuasının bütün seylerini öğrenmiştim. Yani nasıl çıktığını, içlerlerini filan. Bunu yapabilirim hem de kendi işim olur dedim. Çünkü öteki taraflarda geçinemiyordum. Bütün ülkelere baktım. Batıdaki bütün ülkelerde haftalık haber dergisi var, itibar görür ve büyük işlevleri var, halkı her seyden haberdar ediyorlar. Her gün gazete okuma olanağı bulamayan bir çok insan var, böyle bir dergiyi haftada bir okumakla her seyden haberdar olurlar. Çok önemli bir noktayı bu Türkiye'de buldu. Daha önce Akis diye bir dergi çıkmıştı, ama bu haber dergisi değil, mücadele dergisiydi.

SADECE SIYASI OLAYLAR DEĞİL ÖNEMLİ OLAN HERSEY İZLENMELİ

Türkiye'ye ilk defa haber dergiciliğini, Batı dünyasında olan şeyi getirdim. Herkes bunun Türkiye'de başarılı olamayacağını söyledi. Başta Martin Toker, olsak üzere Abdi İpekçi, Necati Zincir Kiran gibi o zamanın belli başlı tüm gazetecileri ile konuşustum, hepsi bu olsa da dedi. Beni ikna etmediler, çünkü bütün dünyada olan birşeydi bu.

BÜYÜK TIRAJLI GAZETELERE GEÇİŞ

SORU Yankı'yla beraber 27 yıllık gazetecilik geçtiğiniz var. Bu yıllar içinde basındaki gelişmeleri nasıl gözlemediğiniz? Basının durumu neydi?

YANIT Aslında 1950'lerde basın daha çok okuyan insana hitap ederdi. Makaleler, çeviriiler, incelemeler... Daha, renkli basın denen sey, kümseseyerek söylemiyor oluyordu. Okuyan insana hitap eden bol yazı vardı. Zafer, Ulus, Yeni İstanbul gibi gazeteler vardı; o zaman Hürriyet'in çıkıştı biraz renk kattı basına. Haberler kısaldı, makaleler azaldı. Hürriyet'le birlikte Türkiye'de büyük tirajlı gazetelere yönelme başladı. Bunu Milliyet izledi. Milliyet, Abdi İpekçi'nin elinde aydınlarla hitap eden ağırlıkta, batıda etkili denen ve halka yönelik, büyük tirajlı gazete olmak niyetiyle ortaya çıktı.

Hürriyet ve Milliyet'le birlikte Türk basınında değişiklikler oldu, gazeteler daha ligince olmaya, daha çok haber vermeye yöneldiler. Eskiden bu, daha başka türüydi, daha ciddiydi. Haberin sansasyonel kısmına önem vermemen gazetecilik vardı.

SORU Burada bir parantez açarak haberin tanımını yapar mısınız?

YANIT Haberin bilimsel tanımı nedir biliyorum, kitaplarda var ama akımda kalmadı. Okuyucuları ilgilendiren herşey haberdir. Bu geniş tanımla haber, yeni bir olay olabilir, eskiden olmuş, fakat bilmediğimiz olaylar da olabilir. Kısaca her ilgilendiginiz şey haberdir.

FIKIR BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI

Türkiye'de basının gelişimi böyle devam ederken Hürriyet ikiye ayrıldı. Günaydın ortaya çıktı. Hürriyet'in ortaklarından birisinin kafa yapısı gazetecilik anlayışı Günaydın tipine uygundu. Bu durum Hürriyet'in okuyucusunu ikiye böldü. Biraz daha ciddi şeyler bekleyenler Hürriyet'e kaldılar. Hürriyet'in bir ara bir milyona ulaşan tirajı ikiye bölündü. Bu arada Cumhuriyet'in çok eski bir fonksiyonu vardı. Onda 1980'tan sonra yavaş yavaş değişen bir gelişime ortaya çıktı. Cumhuriyet sola kaydı. Gazeteciliği biraz fikri açıdan ele almayı başlattı. Bunun karşısında da başka fikri açıdan bakan, sağ tarafta Tercüman çıktı. Böylece 1980 iktidalinden sonra fikir akımlarına, doktrinlere bağlı bir gazetecilik türü gelişmeye başladı.

SORU 1980 yıldan sonra doktrin gazeteciliğine geçildi dediniz. Burada basının tarafsızlığına degenelim. Basında çalışan herkesin bir siyasal düşüncesi vardır. Böyle olunca basının tarafsızlığı mümkün müdür?

Bu köşede her ay ünlü bir meslektaşla söyleşiyi, meslek sorunları üzerinde tartışmayı amaçlıyoruz. Bu bir gazeteci de olabilir, yarınca da. Meslektaşlarımızla yapacağımız söyleşileri aynen yayımlayacak, değerlendirmesini sizlere bırakacağız. İlk konugumuz Yankı Dergisi'nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni M.A. Kışlalı, Şükrü Küçükşahin ve Faruk Bildirici -Görünüm- adına Kışlalı'yı terletmeye çalıştır.



Mehmet Ali Kışlalı 1953'de SBY'ye girdi. Aynı yıl Fransızca çevirmen olarak "Zafer" gazetesine girdi. Burada 4 yıl çalıştıkten sonra "Yenigün" gazetesine geçerek spor magazin sorumlusu oldu. Yazı İşleri Müdürlüğüne kadar yükseldiği bu gazeteden 1960 yılında ayrılp gazetecilik yaşamını muhabir olarak "Milliyet"de sürdürdü. 1966'da buradan da ayrılarak 1968'e kadar çalıştığı "Tercüman'a girdi. 1968'de THA'nın Ankara bürosunu kurdu. İki yıl sonra THA'dan ayrılmak zorunda kalınca Yankı'yı çıkarmaya başladı. Times, Daily Telegraph'in Türkiye muhabiri olan Kışlalı, 1968'dan beri çıkardığı İngilizce "Outlook" haftalık dergisinin de sahibidir.

BASININ TARAFSIZLIĞI

YANIT Bence gazetenin tarafsızlığı mümkün değil. Bu gün her gazete hakkında bir yargıya varmak mümkün. Bütün dünyada tarafsız bir gazete bulamazsınız. Ama diyersiniz ki "Le Monde" orta bir gazetesi, "New York Times" Amerika'ya göre liberal bir gazetedir. Çalışan gazetecilerin de bir fikri vardır, o da doğru. Yalnız iyi bir gazeteci bir olayı her açıdan gözlemeyle bunları yazısına koyabildiği zaman tarafsız gazeteci olur. Gazetecinin bir fikri olabilir, kendi fikrini yazısının bir yerinde söyleyebilir veya yerinde kulanabilir. Buna birşey damıyor. Fakat muhabirlik yapan gazeteci bir olayı okuyucusuna mümkün olduğu kadar çok tarafsızlık ve ılığın yanlarıyla aksettirmek zorundadır. Çünkü kendi siyasi eğilimleri dolayısıyla madalyonunun iki yüzünü de göstermezse okuyucusuna haksızlık etmiş olur.

Türkiye'deki bu gelişmelerle birlikte öyle bir partizan kitle ortaya çıktı ki; bu kitle konunun obur tarafını incelemiyor, kendisini ilgilendiren şekilde, solcuysa solcu, sağcısı sağcı açıdan bakmaya başladı. Böylece iki tür gazete ortaya çıktı. Sağ ve Sol gazeteler.

SORU Bir de şunu sormak istiyorum. Türkiye'de sağ ve sol gazetelerin yanında ortada olmak savunda bulunan gazeteler de var. Bir haberi örnek olarak sağdan bir gazeteye bakıyo, ayrı soldan bir gazetedede ayrı, ortadakinde daha ayrı yazılmış. Basının tarafsızlığı, ki buna haberde tarafsızlık diyelim, sağlanamıyor.

YANIT Buna tamamıyla katılıyorum. Ama bunun sorumluluğunu çok büyük bir kısmını gazeteleri yönetenlerde buluyorum. Çünkü gazeteleri yönetenler, -az önce tarif ettiğim- batı dünyasının görüşü olan haber ologeneityne uyuyorlar. Yani "biz okuyucumuza şu olaya her açıdan yaklaşarak vereceğiz, eksiksiz vereceğiz" diyen gazete yazarı olsalar da, ondan bu anlayış aşağı doğru insin ve muhabir de "benim görevim buna her tarafından bakmaktır" desin. Aksine muhabir biliyor ki, olayın şu tarafını verirse baştaki adam onu çıkarıp atacaktır. Türk basını böylesi kötü bir durum içine girdi.

SORU Basında çalışan insanların eğitim düzeyleri de kalitenin düşüğünü etkilemiyor mu? Basın konusunda eğitim yapan okullardan mezun olup basında çalışan az sayıda insan var. Basın daha çok yazarların basını almış durumda. Oysa basına ilgili okullardan mezun olanlar is bulunmamaktır. Kısaca basının personeel politikası da bu kalitesizliği etkilemiyor mu?

İPEKÇİNİN ÖLÜMÜ BASINIMIZI GERİLETMİŞTİR

YANIT Bu dedığınız doğru da bundan önce şu var. Demin de dedığım gibi gazetelerin basında ki insanların seviyeleri çok mühim. Bir Abdi İpekçi'nin ölümünün Türk basınına mühüm şekilde gerilettiği kanınlıyorum. Bunu siz de okulda bir araştırma konusunu yaparak ortaya çıkarabilebilirsiniz. Abdi İpekçi ölelli iki sene oldu. İki senede Türk basınında ne kadar düşüş olduğu ortaya çıkarılabilir. Özet olarak gazetelerin başında insanların seviyeleri neye o gazetenin yükselibileceği seviye de o kadardır. Türkiye'de gazetelerin basındaki insanların seviyesi çok düşük. Böyle olunca etz istedığınız kadar iyi yetişmiş gazeteci adam getirin. Onları kullanacak adam yok ki.

SORU Özellikle 12 Eylül sonrasında ortamda gazeteler eski türden haber veremiyorlar. Yani söyleye. Bugün haber peşinde koşmanın olanakları biraz daraldı. Magazin türü haberler daha çok yer

almaya başladı, haber darlığı ortaya çıktı. O halde az önce sizin söylediğiniz olaylarla bağlarsak gazetelerin şimdi nelere yönelik gerekligi düşünüyorsunuz?

YANIT Benim gazetecilik anlayışım esas haberdir. Diğer şeyler yan süslendir. Haber olsun neye gazeteci ona yönelik. Ama şunu demek istiyorsanız: "siyasi faaliyetlere bir sınırlama konmuş, ne yapsınlar?" Siyasi faaliyet yok ama onun dışında pek çok faaliyet alanı var.

SORU Bunları söyleyebilir misiniz? Konuya biraz açıbilirmiyiz?

YANIT Mesela kültür, bilim, bilim derken saklıktan tutun da enerjiye kadar pek çok alan var. Yani alan çok... Siyasi çekişmeler bitti diye gazetecilik bitmez ki.

SORU Sayın Kışlalı, özellikle büyük gazetelerimiz günlük ya da haftalık ilaveler vermektedir. Bu da kağıt gereksinimini artırmaktadır.

YANIT Zannediyorsanız ki 18 sayfalık gazeteye bir de ilave vererek okuyucuya doyuracaklar, 16 sayfalık gazeteyi bile yarıya azaltısanız birsey kaybetmez. O kadar büyük başlıklar... İlgisiz resimler... Tıne o kadar çok yer israfı var ki. Bunu münakaşa etmek bile yersiz. Böyleken ilave verse ne olur, vermese ne olur?

SORU Bizim sorularımız pek bitmiyor. Şöyle. Basın-Yayın ya da gazetecilik okullarından mezun olanların gazetelere girmesi kolay değil.

YANIT Şimdi hayır. Bakin burda 10 yıldır Basın-Yayın okullarıyla ilgili çok keskin müşahedelerim oldu. Birçok arkadaşınız buraya geldi. Yüz tane filan diyebilirim. Ama bunların içinde gerçekten -bakin o lafının başında söylediğim çok önemli- yani gazeteci olma kararlılığıyla, azmiyle gelen kimse görmedim. Şimdi bakıyorum arkadaşlara hiçbir şey yok. İstiyor ki, gelsin çok iyi para alsın, pek de canını sıkmasın. Olmuyor tabiki.

SORU Acaba ben tersini söylesem ne dersiniz? Mali sıkıntılardan içinde kaldıkları için özellikle bugün, birçok arkadaşımız muhabir olarak çalışıyor. Ancak bu arkadaşlarımızın alındıkları ücret çok denemeyecek rakkamış düzeyindedir. Ayda 1.500 liraya çalışan arkadaşlarımız var. Bu cabalları karşılığında çok düşük ücret alması kendisini mesleğinden согutuyor.

YANIT İyi gazeteci Türkiye'de en yüksek maaşlı alabilir.

SORU Evet, ama o aşamaya gelinceye kadar ne olacak? Şu doğru Kadrolu gazeteciler iyi para alıyor, ama kudroya geçene kadar çok çekiyor.

YANIT Bunu, çekmeden birşey olur mu? 28 seyrek gazeteceyim. 1966 yılında Milliyet'ten Tercüman'a geçerken 1250 lira alıyordu.

SORU Dogru. Sizin bu kadar para karşılığında çalışmış, belli güçlükler çekmişsiniz ama bugün bütün gazetelerde genç muhabirler söyleyen hep şudur: "Ben gazeteye girdiğimde şu kadar para alıyorum." Bu bence yanlış bir anlayıştır. Bir takım şeyler yapıyorsa karşılığı alınmalıdır.

YANIT Birşey yapmıyor ki, yapmıyor.

SORU Ama geçinmiyor ki.

YANIT Yapmıyor birşey. Bu iş yerinin birkaç gereksinimleri var. Bunu bakıp kendi yeteneklerinizle Yankı'ya katkıda bulunmanız lazımdır.

SORU Bir de şunu sormak istiyorum. Diğer meslekler -tip, mühendislik gibi- maddi nedenlerden kaynaklanıyor. Ama gazetecilik hiç bir zaman bol para sunmuyor. Buna rağmen özellikle gazeteciliği seçen, yüzlerce, binlerce insan var, sizce ne?

YANIT Başından beri konuştugunuz şey. Bu işi sevmek, bir köşesinden sarılmak ve ilerlemek